

Slavernij in de bijbel:

De Israëlieten zijn slaaf van de Egyptenaren. Ze moeten hard werken. De Egyptenaren zijn heel erg streng. **Zoek de verschillen.**



Maak de zin compleet door de laatste code in te vullen en de hiërogliefen te ontcijferen

Het van de lijkt van

• A	• B	• C	• D	• E	• F
• G	• H	• I	• J	• K	• L
• M	• N	• O	• P	• Q	• R
• S	• T	• U	• V	• W	• X
• Y	• Z	• A	• B	• C	• D



Wat vertelt de dominee over de 4 plaatjes hiernaast in de preek?



Armen krijgen het eindelijk goed. Net als de weduwe van Sarefat

Mmm, wat ruikt dat lekker! Moeder is aan het bakken. Ze heeft nog maar een beetje meel en heel weinig olie. Het is genoeg om één koek van te bakken. Maar God zorgt ervoor dat het meel en de olie niet opraken. Nu kan ze heel veel koeken bakken!

Welke koeken hebben dezelfde vorm?
Trek een lijn tussen elk tweetal.

WEES STERK & MOEDIG

JOZUA 1:9

We moeten moed. In de bijbel zijn er ook veel moedige mensen. David was moedig genoeg om te vechten tegen Goliath. Die was veel groter en sterker dan hij. Esther bracht haar leven in gevaar in het paleis bij de koning. Ze hebben samen veel gemeen. Hun geloof in God en hun moed.

Wijs David de weg naar de stenen. Onderweg kom je letters tegen. Als je die letters opschrijft, weet je wat David zegt.

David zegt: ' _____ '

We zullen gered worden. Er zal hulp komen.

Misschien moest jij koningin worden om je volk te redden.

Als ik moet sterven, dan moet dat maar.

Ken jij iemand die Jezus niet kent? Durf je met hem/haar over Jezus te vertellen? Esther durfde dat eerst ook niet. Eerst niet, maar na een tijdje wel. Ze vertrouwde op God.

REBUS
