

Hoi!

Wat fijn dat je gaat werken met het werkblad. Op deze manier hopen we dat je nog meer begrijpt van de preek!

Als je om je heen kijkt zie je overal verschillende mensen, iedereen is anders. Nu kunnen we niet naar de kerk, maar je weet vast nog wel wie er bij jou in de kerk zaten. Denk daar maar eens aan.. zie je dan ook verschillen?

Bespreek de verschillen maar eens met elkaar.

Mensen kijken vaak naar wat anders is, maar het is juist ook mooi om te kijken naar de dingen die hetzelfde zijn. Kun jij dingen benoemen aan de mensen in de kerk die hetzelfde zijn? Bespreek deze ook maar eens met elkaar.

In de preek van vandaag gaat het over een visioen die Petrus krijgt. Op de volgende bladzijde staat dit verhaal, lees het maar met elkaar.

In die visioen komen er allemaal dieren op een laken uit de Hemel. God spreekt tot Petrus en zegt dat hij de dieren moet eten. Petrus zegt dat hij geen onreine dieren mag eten volgens de wet en hij ziet dat er op het laken reine en onreine dieren staan. God spreekt dan weer tot hem en zegt dat wat God rein noemt hij niet onrein mag noemen. Best een beetje lastig he. Denk nu maar weer aan al die mensen die anders zijn. Je ziet dat iedereen in de kerk, maar ook daarbuiten, anders zijn. De Heere God zegt, het maakt niet uit hoe je bent, wat je bent en hoe je eruit ziet. Als de Heere God zegt dat je erbij hoort dan hoor je er ook echt bij. Dus het maakt niet uit dat je anders bent. En daarom zijn we in de kerk allemaal anders en eigenlijk ook weer niet, omdat we allemaal bij de Heere God horen zijn we ook hetzelfde!

Dat is toch wel een mooie gedachte.. denk jij daar ook aan als weer naar de kerk gaat?

(en niet alleen in de kerk, maar ook op school of waar je ook bent, je mag zijn zoals je bent, iedereen hoort erbij!)

Bijbelverhaal handelingen 10: 9-33

Petrus zit op het platte dak van het huis. Hij gaat zo bidden, maar hij wil eerst wat eten. Anna, de vrouw van Simon, kan goed koken! En dan kookt ze ook nog precies volgens alle regels van het Joodse geloof. Maar... wat is dat nou? Petrus kijkt verbaasd naar de lucht. Er komt ineens een enorm wit laken uit de hemel naar beneden. Het lijkt wel alsof hij droomt. Dit is vast een droom van God! Petrus kijkt voorzichtig naar het laken. Maar dan wordt het nog gekker! Er zitten allemaal verschillende dieren op! De meeste dieren kent Petrus wel: een koe, een kip en een geit. Die dieren mag hij allemaal eten van het Joodse geloof. Maar dat is raar: er zitten ook dieren tussen die Petrus niet mag eten. Een varken, een paard, een krab... 'Petrus,' zegt een stem: 'Maak het vlees van al deze dieren klaar en eet het op.' Petrus schrikt. 'Nee, Heer, dat doe ik niet! Ik mag die dieren niet opeten!' 'Wat God goed vindt, mag jij niet slecht noemen,' zegt de stem. En dan zegt de stem het nog een keer en nog een keer! 'Wat God goed vindt, mag jij niet slecht noemen.' Petrus raakt steeds meer in de war, maar hij houdt vol: 'Nee, ik doe het niet!' Dan gaat het laken weer terug de hemel in. Ineens hoort Petrus: 'Petrus! Bezoek!' Hij rent de trap af en ziet dat er drie mannen in de deuropening staan. Ze zeggen: 'Een engel van God heeft gezegd dat wij u moeten ophalen. U moet naar Cornelius komen, een Romeinse soldaat. Hij wil graag horen wat u te vertellen hebt!' Nu is Petrus nog verbaasder. Een Romeinse soldaat houdt zich niet aan de Joodse regels. Want die eet gewoon dieren zoals varkens, paarden of een krab. Moet hij zo'n man over Jezus vertellen?

Als Petrus twee dagen later bij het huis van Cornelius komt, zijn daar heel veel mensen! Allemaal vrienden en familie van de Romein, en allemaal horen ze niet bij het Joodse volk. Ze kijken Petrus nieuwsgierig aan. Ze willen over Jezus leren. Petrus aarzelt. Mag hij het goede nieuws wel aan deze mensen vertellen? Volgens de joodse regels mag hij hier niet eens zijn. Maar wat zei die stem in de droom nou ook al weer? 'Wat God goed noemt, mag jij niet slecht noemen.' Ineens denkt Petrus dat hij het snapt. 'Mensen,' begint hij, 'ik dacht dat Jezus alleen kwam voor de Joodse mensen, maar ik had het fout! God vindt alle mensen even belangrijk! Groot of klein, het maakt niet uit waar je vandaan komt. God houdt van iedereen die bij hem wil horen!' Petrus kijkt de mensen in het huis één voor één aan. Dit is een belangrijk moment. Als laatste kijkt hij naar Cornelius. 'Ik ga ik jullie over Jezus vertellen,' zegt Petrus.

Spel Anders en toch hetzelfde

Vraag aan je ouders of je verschillende kaarsen mag pakken (waxinelichtje, lange kaars, dikke kaars, kleine kaars). Probeer kaarsen te zoeken waarvan lontje ongeveer even groot zijn.

Kijk er maar eens naar hoe ze er uit zien. Wat zijn de verschillen en wat is hetzelfde?

Steek de kaarsen samen met je ouders aan.

De kaarsen kun je vergelijken met alle mensen op deze wereld. Iedereen is verschillend: van uiterlijk, kleur, vorm. Maar alle mensen kunnen het vuur van de Heilige Geest krijgen. De vlammetjes zijn allemaal even groot, of je nu een grote paaskaars hebt of een klein waxinelichtje. Uit welk land je ook komt, wie je ook bent of wat je ook doet, iedereen mag erbij horen. Iedereen is voor God even belangrijk.

Om over door te praten

- Wat gebeurt er als Petrus op het dak zit?
- Welke dieren ziet hij allemaal in zijn droom?
- Petrus ontdekt door de droom dat God wil dat alle mensen erbij horen. Wat kun jij in de kerk of in je klas doen om ervoor te zorgen dat alle kinderen erbij horen?
- Hoe vind jij het om te weten dat iedereen bij God mag horen?

Liederen die je samen kunt zingen:

Je mag er zijn – kinderopwekking 180

Iedereen is anders

Wie ben jij – Oké4Kids

Iedereen hoort erbij - Oké4Kids





Versier het hart en plak een spiegelkje op het witte vlak. Als je geen spiegelkje hebt, kun je er ook een stukje aluminiumfolie opplakken.



Van wie houdt Jezus??
Kijk maar in de spiegel.....