

Hoi allemaal,

Ook vandaag weer een 'kind in de kerk' werkblad voor jullie.

Ik ben even benieuwd.... Hebben jullie ook iets dat jullie heel graag zouden willen hebben?

Misschien wel een pop, bestuurbare auto, lego, jurk of een leuk spel...

Als je nu naar je ouders toe gaat en je vraagt of je dat dan ook mag krijgen, zouden ze je dat dan ook geven?

Waarschijnlijk zeggen ze dan: "daar moet je eerst maar voor gaan sparen. Je kunt niet zomaar alles kopen."

Voor speelgoed kun je dan nog gaan sparen en dan kun je het in de winkel wel kopen als je het geld hebt.

Maar misschien heb je wel iets in gedachten wat je helemaal niet in de winkel kunt kopen... je zou bijvoorbeeld graag willen dat iemand die je kent weer beter wordt, of dat je niet meer gepest wordt op school.

Deze dingen kun je niet in de winkel kopen... maar wat kun je er dan wel voor doen?

Nou met deze vragen kun je wel naar de Heere God gaan. Aan Hem mag je vragen of Hij iemand wil beter maken of dat Hij je wil helpen als je gepest wordt. Of het dan ook gelijk gebeurt dat weet je niet. God beslist of iets in Zijn plan past. Net als dat je ouders zeggen dat je eerst moet sparen voor het speelgoed.. ook dan moet je geduld hebben.

In het volgende verhaal wil Simon, de tovenaars, de Heilige Geest kopen omdat hij ziet dat de mensen daar blij van worden en hij was onder de indruk van wat hij zag van Filippus, Petrus en Johannes.

Petrus zei toen dat je de Heilige Geest niet kunt kopen. Om de Heilige Geest te ontvangen, moet je geloven in de Heere God en dan mag je in het gebed vragen of Hij de Heilige Geest ook in jouw hart wil laten wonen.

Simon de tovenaar (handelingen 8:4-24)

De gelovigen uit Jeruzalem vluchtten naar allerlei plaatsen. Overal vertelden ze het goede nieuws over Jezus.

Zo kwam Fillipus in de stad Samaria. Daar vertelde hij dat Jezus de Messias is. Grote groepen mensen luisterden naar hem. Zij geloofden wat Fillipus allemaal vertelde. Ze zagen dat hij wonderen deed en dat veel mensen bevrijd werden van de kwade geesten. Veel zieke mensen werden weer genezen. Iedereen in de stad was blij met wat er gebeurde.

In Samaria was ook man die al heel lang toverkunsten deed. Hij heette Simon. Hij zei van zichzelf dat hij heel bijzonder was. De mensen waren van hem onder de indruk. Ze dachten dat hij Gods kracht in zich had. Daarom luisterden de mensen ook naar hem.

Steeds weer raakten ze onder de indruk van zijn toverkunsten.

Maar nu was daar Fillipus. Hij vertelde over Gods nieuwe wereld en over de Jezus. De mensen gingen nu daarin geloven en liederen zich ook dopen. Ze wilden bij de Heere God horen.

Ook Simon ging geloven en hij liet zich ook dopen. Hij bleef steeds in de buurt van Fillipus. Hij was verbaasd over de grote wonderen die hij zag gebeuren.

De apostelen in Jeruzalem hoorden dat de bewoners van Samaria waren gaan geloven in het goede nieuws over Jezus. Daarom stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe.

De mensen waren gedoopt in de naam van Jezus Christus, maar de Heilige Geest was nog niet in hen gekomen. Daarom gingen Petrus en Johannes bidden. Ze vroegen aan God of Hij de Heilige Geest wilde sturen.

Na het gebed legden ze hun handen op de mensen en zo kregen de inwoners van Samaria de Heilige Geest.



Simon zag hoe de mensen de Heilige Geest kregen en zei tegen Petrus en Johannes: 'Geef die macht ook aan mij! Dan kan iemand ook de Heilige Geest krijgen als ik mijn handen op hem leg.' Simon wilde Petrus en Johannes er geld voor geven. Alsof hij de Heilige Geest van hen wilde kopen.

"Jij denkt dat Gods Heilige Geest te koop is!" zei Petrus. "Jij hoort niet bij ons, want je wilt niet God dienen, maar jezelf. Ik zie dat je hart vol kwaad zit, en dat

je ontzettend jaloers op ons bent. Misschien zal God je vergeven. Maar dan moet je bidden, en laten zien dat je spijt hebt van je slechte gedachten.”
Toen zei Simon: “willen jullie dan voor mij bidden? Vraag aan de Heer of hij met niet straft.”

Om over door te praten:

- Wat was Simon voor een man?
- Wat er gebeurde er toen Filippus bij de mensen kwam?
- Ben jij ook gedoopt? Kun je uitleggen wat de doop betekent?
- De mensen werden gedoopt in de Naam van de Heere Jezus, wat betekent dat?
- Hoe kunnen wij vragen om de Heilige Geest? Doe je dat weleens?

Liederen die je samen kunt zingen:

- Ik geloof – kinderopwekking 75
- Als je gelooft
- Groot en geweldig – Marcel en Lydia Zimmer

Woordzoeker

g	g	e	s	l	m	b	v	f	o	z
o	o	f	i	i	a	l	r	i	s	e
b	d	n	m	i	n	ij	a	l	e	g
i	t	d	o	p	e	n	g	i	t	e
d	e	k	n	o	h	ij	e	p	o	n
d	g	e	l	o	v	e	n	p	p	b
e	w	o	n	d	e	r	i	u	d	e
n	r	o	p	e	t	r	u	s	m	!

Simon
dopen
vragen

Petrus
bidden
wonder

Fillipus
geloven
zegen

God
blij
man

hij

Wat lees je met de overgebleven letters?

De mensen in het Bijbelverhaal werden gedoopt omdat ze in de Heere God geloofden. Zij gaven hun hart aan de Heere God.

Hieronder een mooie kleurplaat waarbij het hart aan God gegeven wordt. Als je er een wc-rol achter plakt, dan kan die ook blijven staan. Geef hem een mooi plekje en denk er dan steeds aan dat je bij de Heere God mag horen!

