

Leven met God *leer je (van) elkaar* (VUUR-dienst 28 juni 2020)

Welkom (Jeroen Visscher)

Opwekking 167 *Samen in de naam van Jezus*

Openingsbelijdenis, groet, gebed

Psalm 67:1 (GK)

[Gesproken bruggetje]

'Mag ik jou tot zegen zijn'

Wet (Matteüs 22:37-39)

Gebed

Handelingen 16:1-3

Matteüs 9:35, 10:1, 38-40

Kindmoment

Preek

Opwekking 598 *Uw sterke hand*

Bevestiging Leandro Bakker

Blijf in mij (Sela)

Mededelingen, collecten

Gebed

GK Gezang 177 *Heer, U bent mijn leven*

Zegen

Mededelingen vooraf

Welkom...

Deze dienst is voorbereid in samenwerking de jeugddienstcommissie VUUR en de band Timeless. Voorganger is ds. Harrie de Hullu. Het is de laatste dienst in een serie over LEVEN. Na leven voor de ander, leven met geduld, leven voor de likes en andere thema's gaat het deze keer over leven met God.

En dan hebben we het ook over discipelschap: leven met God, dat leer je van elkaar.

Ook de middagdienst, live om 16.30 uur gaat over discipelschap.

Er is dan een filmpje waarin gemeenteleden aan het woord komen, er wordt ingegaan op uw reacties en ds. Wim Hoorn laat een mooi voorbeeld van een discipel zien.

Vanmorgen gaat het over Timoteüs, vanmiddag over Natanaël.

Deze zondag is gebedszondag voor de wereld. Er wordt een deurcollecte gehouden voor coronahulp wereldwijd door het Christelijk Noodhulpcluster.

In deze dienst wordt Leandro Bakker bevestigd tot diaken in opleiding van Ommen-West.

We beginnen met het lied 'Samen in de naam van Jezus'

Opwekking 167

Wij zijn hier samen in de verwachting dat Onze hulp is in de naam van de Heer.

Genade voor u/jou en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Amen.

God, we willen heel de wereld laten weten van uw liefde.
Met woorden en daden, maar vandaag allereerst met ons gebed.
We willen horen hoe we in deze wereld met U leven.
Maak ons tot leerlingen van U en tot zegen voor de wereld.
In Jezus naam.
Amen.

In alle kerken die vandaag meedoen aan de gebedszondag voor de wereld is gevraagd Psalm 67 te laten klinken.

Een gebed om Gods zegen voor de wereld.

Psalm 67:1

Zegen voor de wereld. God is het die dat geeft. En Hij wil ons daarbij gebruiken. Volgelingen van Jezus Christus, leerlingen. Mag ik jou tot zegen zijn, zingen we in aansluiting bij Psalm 67. En let er op dat ieder vers van dit lied over leven gaat, het thema van de vuurdiensten van dit seizoen. 'met elkaar het leven vieren' 'leven als getuigenis' 'elke stap is vol van leven, omdat Jezus bij ons is'

'Mag ik jou tot zegen zijn' (Sela)

Delen in zijn liefde, vol van zijn liefde zijn. Dat is wat Jezus tegen je zegt. Dat is het gebod wat ik je voor wil lezen. Heel kort, maar dat wil niet zeggen dat het gemakkelijk is. Luister maar:

'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. (Matteüs 22:37-39)

Gebed

God, U verlangt dat dat ons leven is.
U lief hebben en de mensen om ons heen.
Ze laten delen in uw liefde.
Dat klinkt makkelijk, maar dat is het vaak niet voor ons.
Vergeef ons dat we U vaak op een afstand houden.
Vergeeft ons egoïsme, onze haat, ons gebrek aan liefde.
En maak ons leven anders.
Doe het door uw Geest.
In Jezus' naam.
Amen

Leven met God, dat leer je van elkaar. Leerling, discipel zijn, we zien daarvan vandaag twee voorbeelden. In de middagdienst Nathanaël en nu Timoteüs. Handelingen 16:1-3

Handelingen 16:1-3

Matteüs 9:35, 10:1, 38-40

Kindmoment

Bij Paul en Tim lopen op de weg door het bos. Wat een grote plas. Hoe komen we daar over? Paul neemt een flinke aanloop en hij springt. Kijk. Daar komt hij neer. Precies over de plas heen. Tim kijkt eens goed naar de plas. Hij durft niet zo goed. Nee. Maar wat denkt Tim? Paul lukte het wel. Dan moet het mij toch ook lukken. Hij neemt ook een aanloop en hij komt aan de overkant van de plas terecht. Net als Paul waagt hij de sprong. Als het jou lukt, dan durf ik het ook. Tim kijkt naar Paul. En Paul die neemt Tim mee.

Over zoiets hebben we het vanmorgen. Over discipelen. Weet je wat een discipel is? Het waren die mannen die met Jezus mee trokken. Leerlingen: ze leerden van Jezus. Ze hoorden bij Jezus en ze leerden van Jezus. En toen Jezus naar de hemel ging haalden ze er nog veel meer mensen bij. Allemaal discipelen.

Hier hebben we er twee. Tim en Paul, nee: Timoteüs en Paulus. Tim, Timoteüs leert het van Paulus. Hij reist met Paulus het mee, hij kijkt hoe Paulus het doet, hoe hij gelooft, hoe hij bidt, hoe hij over Jezus vertelt en hij leert daarvan.

Ben jij ook een discipel van Jezus? Dat je bij Hem hoort en van Hem leert? Jij ook? Timoteüs heeft heel veel over God en Jezus van Paulus geleerd. En jij? Wie leert jou over God en over Jezus? Wie maakt je enthousiast voor God? Praat daar eens over met elkaar.

Preek

Vandaag de laatste VUUR-dienst over het thema leven. Dat gaat over jezelf. Over leven voor de ander, of juist niet, over leven met geduld, leven voor de likes. Wat is nou echt belangrijk in je leven? Vandaag hebben we het over leven met God. We hoorden Jezus over 'je leven verliezen' en dat je dan juist een echt leven krijgt. Je leven zonder God kwijtraken, inruilen voor een leven met God. En ik hoop dat dat ook jouw leven is: leven met God. Of misschien kan ik beter zeggen: ik hoop dat dat het steeds meer wordt. Ik hoop dat je dat gaat leren.

Daarom wil ik het hebben over discipel zijn. Want leven met God, dat is iets heel groots. Zoals God heel groot is. Echt geweldig. Hij is machtig, Hij is liefdevol en zorgzaam, Hij is volmaakt eerlijk, Hij is streng, heel rechtvaardig, en wat je ook maar over hem kunt bedenken: Hij is geweldig. Maar hoe doe je dat dan: leven met zo'n grote God? Begin nou maar gewoon met discipel zijn, leerling. Laat ik het in deze dienst maar zo zeggen: Leven met God dat leer je van elkaar.

Misschien moet ik gewoon een mooi voorbeeld noemen. Timoteüs. Een jongen 2000 jaar geleden in het Turkse stadje Lystra. Geloofde hij? Dat was wat ingewikkeld. Zijn moeder was een joodse. Maar ze was getrouwd met een jongen die niet joods was. Zijn moeder was gelovig, dat wel. Maar ze had Timoteüs niet laten besnijden, terwijl ze dat in de joodse gemeenschap wel heel belangrijk vonden. Timoteüs hoort er niet echt bij. Ik weet niet hoe gelovig hij was. Zijn jeugd was op de grens van geloven of niet geloven. Misschien wist hij het zelf ook wel niet zo goed. Je kunt je voorstellen dat hij daar mee geworsteld heeft.

Totdat hij iets heel bijzonders meemaakte. Twee mannen komen over Jezus vertellen. Ze genezen een verlamde man en heel het stadje Lystra staat op z'n kop. De mensen denken

dat er twee goden in de stad gekomen zijn. Er komt dan een groep van mensen die in Jezus geloven. En dan hoort Timoteüs er helemaal bij. Bij Jezus... dan hangt het er niet van af of je besneden bent, of je een gelovige vader of moeder hebt. Het enige is dat Jezus zegt: jij mag bij mij horen en bij God. Wat er ook gebeurd is in je leven, wat je ook gedaan hebt.

Je mag er bij horen.

Dat verandert alles. Zoals Jezus het zei: je leven kwijt raken, inruilen voor een leven waarin God belangrijk is. Je denkt anders, je praat anders. Foute dingen, die je anders samen met je vrienden deed, dat doe je niet meer. Misschien raak je vrienden kwijt. Timoteüs waagt die sprong. En dan zijn er ook weer anderen waar je juist wel bij hoort. Mensen die net als jou discipel zijn. Leven met God, je leert het van elkaar.

Heel mooi zie je dat als Timoteüs met Paulus mee reist. Hij trekt met Paulus op in zijn persoonlijke ruimte, zeg maar binnen de 1½ meter. Hij ontdekt wie Jezus is voor Paulus, hoe hij gelooft, hoe hij bidt, hoe hij er over vertelt. Hij praat er over met Paulus en hij leert er van. Dat gebeurt juist als je met elkaar optrekt. Als iemand jouw in zijn of haar persoonlijke ruimte toelaat. Want daar gebeurt het 'leven', 'leven met God'. Daar kun je over discussieren in groepen. Je kunt er preken over horen en er van zingen, misschien wel in een megagroep. Maar leven, dat zé je gebeuren, dat maak je mee, zoals Paulus Timoteüs laat meereizen.

En als Timoteüs met Paulus meereist dan gaat er meer gebeuren. Timoteüs leert van anderen hoe je leeft met God en met Jezus. Maar hij leert het ook áán anderen. Jonge mannen waarmee hij optrekt, Paulus zegt: je moet ze als broers zien. En vrouwen als zussen. Laat ze toe in jouw persoonlijke ruimte en laat ze van je leren. Hoe jij Jezus hebt leren kennen en wat het met je gedaan heeft. Leven met God, je leert het elkaar. Je geeft het aan elkaar door.

En zo gaat het vandaag ook. Leven met God, dat werkt als je optrekt met iemand die Jezus heeft leren kennen. Die ontdekt heeft hoe mooi het is als je bij Jezus mag horen. En hoe dat je leven verandert. Zie het maar als een soort stage. Je kijkt hoe de ander het doet, je hebt het er over, je probeert het zelf ook, je maakt fouten en je leert van je fouten. Je maakt mee hoe die ander omgaat met ziekte, afwijzing, geloofsvragen... Je proeft rust, eerlijkheid, gastvrijheid. Ja, leven met God, dat leer je zo van elkaar. Hoe leer je dat? Door te verlangen zelf te groeien in het leven met Jezus. Door op te trekken met mensen bij wie je dat ziet. Nieuwsgierig zijn: hoe doe jij dat, je ogen open hebben, je voelsprietten op zetten. En vragen. Zo leer je van elkaar. Waag die sprong, die je de ander ook hebt zien maken.

En, leven met God, dat leer je elkaar, áán elkaar. Als je met God leeft, denk er ook zelf eens over na hoe je anderen daar iets van kunt laten merken en ze daarin mee kunt nemen. Hoe je zelf ook weer 'stagebegeleider' kunt zijn. Uitnodigen, open zijn, belangstellende vragen, een goed gesprek...

Zo heb ik een tijd lang vrij veel contact met Leandro en ook met Nienke gehad. En nog steeds hebben we een goede band. Ik heb jou zien groeien naar deze dag toe waarop je diaken wordt en ook weer anderen mag meenemen in het leven met God. Als diaken in opleiding ga je meelopen met een mentor. Als discipel kijken naar een discipel die wat meer ervaring

heeft, en daarvan leren. Leven met God, heel praktisch er voor elkaar zijn als gemeenteleden, je leert het van hem of haar, en je mag het zelf weer doorgeven aan anderen.

In dat optrekken met andere gelovigen en anderen weer met jou op laten trekken, kneedt God jouw samen met die anderen tot echte leerlingen. Leven met God, je leert het van elkaar en je leert het elkaar.

Amen

Opwekking 598

God vormt je leven als klei. Hij gaat met ieder van ons een eigen weg en geeft ons daarbij aan elkaar. En zo brengt hij het vandaag in het leven van Leandro Bakker dat hij diaken in opleiding wordt. Ik vertel in het kort wat de bijbel over het diaken-zijn schrijft. Volgende week horen we het bevestigingsformulier. Dat heb ik woensdagavond ook met Leandro gelezen. Maar ik houd het nu kort.

Toen Jezus op aarde was had hij een groep discipelen om zich heen. Ze leerden van hem een leven vol barmhartigheid en dienstbaarheid. Toen Jezus naar de hemel ging bleef hij voor die kring van discipelen, de kerk, zorgen en hij liet die steeds groter worden. Hij zorgde voor ze door apostelen, oudsten, diakenen.

Zoals Jezus barmhartig en dienstbaar was, zo zorgde de eerste gemeente dat niemand gebrek leed, dat bij ziekte, armoede en eenzaamheid aandacht en hulp geboden werd en dat iedereen daarbij ingeschakeld werd. Het is de taak van de diakenen om die aandacht, hulp en zorg te stimuleren en te coördineren. Zien wie hulp nodig heeft en wie hulp kan bieden. De giften van gemeenteleden inzamelen, beheren en uitdelen in de naam van Jezus. Met woord en daad, ja ook met een vertroostend woord, laten ervaren dat in de gemeente de liefde van Christus woont, zoals we dat aan het avondmaal vieren.

Geliefde broeder, u staat klaar om uw ambt op u te nemen.

Ik verzoek u de volgende vragen te beantwoorden voor God en zijn gemeente:

Bent u ervan overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze taak heeft geroepen?

Belijdt u dat alleen de Bijbel ons leert hoe we gered worden, en wijst u alles af wat daarmee in strijd is?

Belooft u in overeenstemming daarmee uw ambt trouw te vervullen en in heel uw leven te laten blijken dat u ontzag hebt voor God?

Belooft u zich te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht, in overeenstemming met de kerkorde, als u in leer of leven zondigt?

Wat is daarop uw antwoord? (Ja)

Moge onze almachtige God en Vader u geven dat u deze dienst trouw en met vrucht zult vervullen.

Amen

Ik wil jou en de hele gemeente meegeven wat Jezus zegt: 'Blijf in mij' Luister maar en zing mee, wie wil.

'Blijf in mij' (Sela)

Collecten

1e Kerk

2e Zending

3e Diaconale Deurcollecte ten behoeve van het Christelijk Noodhulp cluster; naar aanleiding van de coronacrisis wereldwijd.

Ook de middagdienst, live om 16.30 uur gaat over discipelschap. Er is dan een filmpje waarin gemeenteleden aan het woord komen, er wordt ingegaan op uw reacties en ds. Wim Hoorn laat een ander voorbeeld van een discipel zien: Nathanaël

We danken met Bram en Yvani Knol-Rietman (uit West) voor de geboorte van hun zoon Boaz Reinardus.

We danken met Herman en Liesbeth Weelink en hun gezin (Oost). Ze zijn zondag 28 juni 30 jaar getrouwd

We bidden voor zr. Mien ter Burg (Oost). Haar schoonzus in Canada is afgelopen week vrij plotseling op 81 jarige leeftijd overleden.

Gebed

Heer, geef uw zegen over heel deze wereld.

En maak ons, uw leerlingen tot zegen.

We danken U voor de bevestiging van Leandro Bakker tot diaken. Laat hem als discipel, samen met de andere diakenen leren wat barmhartigheid en dienstbetoon vandaag betekent. Zegen hem met gaven van gastvrijheid en barmhartigheid, wijsheid en vrijmoedigheid. Laat zijn gezin, met Nienke en de kinderen een mooie thuisbasis zijn van waaruit hij dit werk in de gemeente kan doen. En geef ons als gemeente liefde voor elkaar, aandacht en dienstbaarheid in deze coronatijd en daarna.

Help ons in de gemeente elkaar te leren voor U te leven en dat ook weer van elkaar te leren. Zegen daarvoor de contacten die jong en oud in deze tijd met elkaar hebben. En ook straks na de vakantie weer, de lopendvuurtjegroepjes, de verenigingen en zoveel meer contacten georganiseerd en spontaan.

Heer, geef uw zegen over heel deze wereld.

En maak ons, uw leerlingen tot zegen.

Op deze gebedszondag voor de wereld bidden we

>> Voor de landen waar het coronavirus zich uitbreidt.

Dat de besmettingen toch gestopt worden en de gevolgen beperkt blijven.

>> Voor de miljoenen mensen wereldwijd die hun baan of bedrijf zijn kwijtgeraakt en daarmee hun inkomsten.

>> Voor alle ouders die niet weten of er vanavond weer eten is voor hun kinderen.

>> Voor ontferming voor die gebieden die bedreigd worden door een nieuwe sprinkhanenplaag. Dat die mee mag vallen zodat oogsten gered worden.

- >> Voor regeringsleiders om de juiste maatregelen te treffen en voor hulpverleners om bescherming en kracht.
- >> Om regen als het te droog is en voor het stoppen van de regen waar er te veel valt.
- >> Voor landen waar conflicten zijn en onschuldige mensen sterven.

Heer, geef uw zegen over heel deze wereld.
En maak ons, uw leerlingen tot zegen.

Ga iedere dag met ons mee. Leer ons te volgen in het spoor van de Here Jezus. Sta ons bij in vreugde en verdriet. Met Bram en Yvani Knol danken we U voor de geboorte van Boaz. Dank U dat alles goed mocht gaan. Maak Bram en Yvani tot zegen door een goede vader en moeder te zijn voor Boaz, ook door hem mee te geven wat het betekent bij U te horen. Met Herman en Liesbeth Weelink en hun kinderen danken we U voor hun 30 jarig huwelijk. Dank u dat we mogen merken hoe in huwelijk en gezin mensen elkaar tot zegen kunnen zijn. Ook in het huwelijk en het gezin van Herman en Liesbeth. Blijf in hen zegenend werkzaam. We bidden voor zr. Mien ter Burg nu in de afgelopen week haar schoonzus overleden is. Het is rijk dat U dan waarmaakt wat U uw leerlingen belooft: voor altijd bij U te zijn. Geef dat dat ons steeds weer troost geeft. Geef dat we in de gemeente aan elkaar mogen merken hoe het geloof in U moed geeft, steun, troost, blijheid. Laat het aanstekelijk zijn zodat we als discipelen elkaar meetrekken in het leven met U.

Heer geef uw zegen
En maak ons, uw leerlingen tot zegen.
Amen

GK Gezang 177

Zegen