

Handelingen 3:1-16

Welkom (incl openingsbelijdenis, groet, gebed)

LB Gezang 405:1 *Heilig, heilig, heilig*

Lezen Psalm 8:2,4,5

LB Gezang 405:4 *Heilig, heilig, heilig*

Schuldbelijdenis (incl. tien geboden) en genadeverkondiging

GK Psalm 8a:3,4 *U komt ons Heer in Christus tegemoet*

Matteüs 28:18-20

Handelingen 3:1-16

Korte aankondiging Psalm 41

DNP Psalm 41

Kindmoment

Verkondiging

Opwekking 585 *Er is een dag*

Mededelingen

Gebed

Zegen

Psalm 73:9,10

Welkom, openingsbelijdenis, groet, gebed

God wij zij hier rond deze online kerkdienst samengekomen.

U roept ons samen, ook zonder dat de klokken luiden.

Geef dat we er op deze eerste dag van de week iets van mogen merken wat uw Zoon Jezus ons gebracht heeft.

Doe het door de kracht van de Geest die U gaf.

Amen

LB Gezang 405 en Psalm 8

Schuldbelijdenis

God, U verlangt dat ons leven aan U, onze bevrijder gewijd is, en dat het zó een echt vrij leven is. Dat U de enige voor ons bent. Vergeef ons onze liefde voor namaakgoden.

U verlangt dat wij U kennen zoals U bent. Vergeef ons de beelden die we van U maken.

U verlangt dat we leven uit de rust die U geeft, vandaag en alle dagen. Vergeef ons dat we vaak leven alsof alles afhangt van onze drukte.

U verlangt respect voor onze ouders en voor wat ze ons over U leerden. Vergeef het ons als wij onze eigen keuzes maken die niet naar uw wil zijn.

U verlangt respect voor het leven, voor de mensen om ons heen. Vergeef ons egoïsme.

U verlangt liefde en trouw in het huwelijk, zuiverheid in de omgang met seksualiteit. Vergeef ons onze liefdeloosheid en smerigheid.

U verlangt dat wij ieder het zijne gunnen. Vergeef onze inhaligheid, met gedachten en metterdaad.

U verlangt eerlijkheid en waarheid. Vergeef onze leugens en halve waarheden.

U verlangt ons helemaal, geheiligd, aan U toegewijd, met alles wat we zijn, doen, denken en begeren. Vergeef ons al onze zonde in Jezus' naam.

Amen.

Genadeverkondiging

Als dit uw gebed is, dan mag ik u ervan verzekeren dat de Heer het verhoort, zoals Petrus kort na Pinksteren zei:

Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen van uw zonden... God heeft zijn dienaar Jezus voor u laten opstaan en hem naar u gezonden om ieder die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen. (Handelingen 3:19,26)

Dat verzeker ik u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen

GK Psalm 8a:3,4

Lezen Matteüs 28:18-20 en Handelingen 3:1-16

DNP Psalm 41

Kindmoment

Verkondiging

We hebben gelezen over de eerste gebeurtenis in de kerk na Pinksteren. De genezing van een verlamde. Wordt je hier blij van? Misschien ben je ziek, of zijn er mensen om je heen ziek. Wordt je dan blij van deze gebeurtenis?

Nou laat ik er mee beginnen dat deze man er in ieder geval blij van wordt. Een man die vanaf zijn geboorte verlamd is. Vandaag hadden ze misschien met een operatie iets kunnen doen. Maar deze man, hij is zijn leven lang zwaar gehandicapt geweest. Heeft nooit kunnen werken. Hij was afhankelijk van mensen die hem bij de tempelpoort neerlegden en van de muntjes die voorbijgangers in zijn hand lieten vallen of ernaast. Wat een leven moet dat geweest zijn.

Petrus, die ziet hem, die ziet hem echt. Die ziet wat hij nodig heeft. Meer dan een paar muntjes, dat veegt Petrus gelijk aan de kant: 'Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus van Nazaret, sta op en loop'. Petrus helpt hem overeind en hij voelt wat hij zijn leven lang nog nooit heeft kunnen voelen. Dat er kracht zit in je voeten, in je enkels. Dat je kunt staan, dat je kunt lopen, dat je kunt springen! De blijheid spat er van af. Het deed me denken aan een kop in het ND van woensdag: Chiel kan weer lachen, dankzij zijn rolstoelmachine. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar het gaat om het blij zijn dat je dit kunt. Een oud-schoolmeester vertelde hoe mooi hij dit verhaal altijd vond om te vertellen. Er zit zoveel kracht, zoveel geluk in. Deze man is zeker blij.

Maar wordt ik er ook blij van? Deze man geneest en als je doorleest in Handelingen 5 zie je nog veel meer genezingen, daar in de voorhof. Maar zijn er niet veel meer mensen die wel bidden, maar niet genezen? Legt dat niet een schaduw over dit blij verhaal? Mooi voor die man, maar wordt ik er blij van?

Nou, laat ik nog even een tussenstap maken, voordat ik bij die vraag kom. Want ik zie hier dingen gebeuren waar Petrus en Johannes wel blij van worden. En Jezus zelf ook. Aan de ene kant is dit een heel individueel en blij moment. Maar als je Petrus dan hoort dan kan hij er niet over uit hoe groot Jezus is. Jezus, die na zijn sterven en opstanding de hoogste eer van God ontvangen heeft. Hij wordt als God geprezen. Petrus zegt niet 'Jezus is God', maar uit wat hij zegt over de macht van Jezus, over de hoogste eer die God Hem gegeven heeft, en dat je in hem moet geloven, en de volgende dag dat dat Hij de enige naam is door wie je gered kunt worden, door al die dingen blijkt wel dat Jezus God is.

Voor zijn toehoorders moet dat verrassend geweest zijn. Ze waren gewend dat God in de hemel woont, dat God wonderen doet, dat je in God moet geloven. Maar Petrus zet Jezus 100% op één lijn met God. Jezus heeft van God de hoogste eer gekregen, Jezus geeft kracht om wonderen te doen, in Jezus moet je geloven, alleen door Jezus is er redding.

Soms wordt gedacht dat de drieëenheid iets is wat eeuwen later door de kerk bedacht is. En voor het wóórd 'drieëenheid' klopt dat ook wel. Het is de kerk die er vooral in de eerste eeuwen woorden voor gezocht heeft hoe dat nou precies zit tussen God, Jezus en de Heilige Geest. Maar direct na Pinksteren zie je een kerk die Jezus als God belijdt en preekt. En bedenk dan dat je in die dagen duizenden keren iets hoorde als: 'Ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest'. Door heel Jeruzalem straalt de goddelijke glorie van Jezus, de opgestane.

En dáár past bij dat Hij zijn goddelijke macht ook laat zien door heel veel genezingen. Dat moet wel de reden zijn dat er zo ontzettend veel mensen genezen werden in die tijd. Genezingen deden de apostelen vaker. De bijbel beschrijft een aantal voorbeelden. En je merkt wel dat het niet bij die enkele voorbeelden bleef. Maar in die dagen waren het er zoveel... Ze gingen zelfs zieken op draagbedden en matrassen buiten op straat leggen in de hoop dat de schaduw van Petrus op hen zou vallen. En allemaal werden ze genezen. Dit is het begin van de kerk, waarin de goddelijke glorie van Jezus straalt. Hij geniet in de hemel. Maar wordt ik daar nou vandaag blij van? En als je nou ziek bent... Ja, als jij ook zo'n genezingswonder meemaakt, dan zul je blij worden. Maar mag je daar op rekenen?

Laat ik als afsluiting van de verkondiging een paar dingen noemen waar ik blij van wordt. Als predikant en als mens met chronische ziekte. Ik hoor dan ook graag wat deze dingen met u doen, als je ook met ziekte te maken hebt, of misschien wel helemaal niet. In de middagdienst kunnen we daar over doorpraten.

- Het eerste dat mij blij maakt is dat mijn en uw gezondheid in Jezus machtige, goddelijke hand is. In Gods hand... Ja, maar Jezus zegt bij zijn hemelvaart: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Mijn gezondheid is in de handen van Hem die bereid was zijn eigen leven kapot te laten maken aan een kruis, voor mij.
- En 2: ik hoef er dan ook geen moment aan te twijfelen dat Hij het beste met mij voor heeft. Als Hij mij in dit leven geneest, maar ook als mijn ziekte een plaats heeft in zijn plan met mij. Massale genezingen, zoals toen in Jeruzalem laten zijn goddelijke grootheid zien, zoals ook toen Hij op aarde was. Maar heel vaak ook worden zieken, ook gelovige zieken niet genezen. En als ik niet de genezing krijg waar ik om vraag... dan hoef ik niet bang te zijn dat dat zijn straf is. Ik hoef niet te twijfelen aan zijn liefde voor mij. Zijn grootheid heeft Hij juist gekregen omdat Hij stierf voor mijn vergeving.

- 3. Hij geeft mij een plaats in zijn gemeente, een gemeente die vanaf het eerste begin aandacht heeft voor zieken. Dat roept dus ook verwachtingen op van ons als gemeente. Zie de zieken, de gehandicapten, de chronisch zieken, de onzichtbare zieken.
- En tenslotte: ik mag uitzien naar de wereld die Jezus brengt. Een wereld waarover Jesaja al zegt: niemand zal daar zeggen 'Ik ben ziek'. En wereld waarin dat blij gevoel van die springende bij iedereen, ook bij jou zal zijn. Volmaakt gezond zijn, volmaakt blij. Door mijn werk maak ik veel begrafenissen mee, en dan merk ik hoe je hier blij van kunt worden. Maar ik heb ook geleerd om daar in mijn gewone leven blij mee te zijn. Als je gezond bent en geniet: het wordt nog veel mooier. En als het zwaar is: dat gaat voorbij, er komt een tijd die alleen maar blij is.
Ga daarom op weg met Jezus.
Amen

Opwekking 585

Afkondigingen

De collecten. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. U kunt geven met de scipio-app

U kunt reageren op deze dienst. In de dienst van vanmiddag die om 16.30 uur live wordt uitgezonden zetten we het gesprek daarover voort. Ik ga in gesprek met twee gemeenteleden die met ziekte te maken hebben. Ik zal op uw vragen en reacties ingaan. En ds. Kees van Dijk sluit af met een overdenking waarin hij iets laat zien van de zorg van de kerk bij ziekte, financiële problemen en als mensen over het hoofd gezien worden.

Br. Robin Visscher gaat verhuizen naar Balkbrug en heeft in verband daarmee een attestatie aangevraagd naar de GKv van Balkbrug.

22 jongeren hebben deze week te horen gekregen dat ze geslaagd zijn:

Sam Azar	Anne Schutte
Rick Deuzeman	David Schuurhuis
Samuël van Dijk	Niek Veurink
Esther Douma	Nynke v.d. Vinne
Robin Geertsma	Annemarijn Visser
Jesse Huttenga	Marloe Vogelzang
Jarin Kelder	Jaron Volkerink
Naomi Koelewijn	Nick Volkerink
Jesse van Leusen	Nienke Weelink
Fleur Merjenburgh	Meike Welleweerd
Chyntia Reedijk	Manon Zomerdijk
Ruben Schiphorst	Martijn Zuidema

Het was niet altijd leuk om juist in dit jaar de middelbare school af te maken. Maar we willen jullie van harte feliciteren en Gods zegen wensen bij het vervolg.

Maandag moet Jan Woelders geopereerd worden aan een doorligplek. Dat betekent een langdurige ziekenhuisopname.

Gebed

God, Vader, Zoon en Heilige Geest,

Wij prijzen U, Vader, die de wereld schiep. Die ons mensen zo mooi gemaakt hebt. Juist ook als we zien we ziekte met ons lichaam en onze geest doet, verwonderen we ons er over hoe mooi U alles in ons bedacht en geboetseerd hebt. En als we al die jongeren zien die na vier, vijf of zes jaar hun middelbare school afgerond hebben en plannen voor de toekomst hebben, ook dan verwonderen we ons over U die hun zo gemaakt hebt en hun leven zo geleid hebt dat ze dit doen konden. En als we in de natuur om ons heen kijken... We verwonderen ons over U.

Heer Jezus, we prijzen U, die uw eigen leven, uw eigen gezondheid afstond, zodat er door uw striemen voor ons genezing is. Wij prijzen ons gelukkig dat onze gezondheid, ja ons leven en sterven in uw hand is. We kijken uit naar uw toekomst, waarin niemand meer zal zeggen 'Ik ben ziek'.

Heilige Geest, samen met de Vader en de Zoon aanbidden en verheerlijken wij U. Wij danken U dat U in ons werkt en geloof geeft. Soms een diep vertrouwen dat ook in de moeilijkste omstandigheden rust geeft. Soms een hevige worsteling om het vast te houden. In dat alles laat U merken dat U ons kent en precies weet wat we nodig hebben.

Wij bidden voor deze wereld, waarin we nog steeds dreiging voelen die uitgaat van het coronavirus. Bescherm ons en alle mensen tegen besmetting. Geef uw zegen over het werk om een vaccin te maken. Geef wijsheid aan de overheden. We bidden voor de mensen die in de zorg werken, niet alleen als het over corona gaat, maar heel de gezondheidszorg.

We bidden om een kerk die oog heeft voor zieken, chronisch zieken, gehandicapten, zoals in het begin. Oog ook voor financiële problemen, voor mensen die gemakkelijk over het hoofd gezien worden. God, laat hierin de kracht van uw genade voelbaar zijn.

We bidden voor onszelf en voor elkaar. Dankbaar dat 24 jongeren hun middelbare school hebben afgerond. Dank U voor wat U gaf in de middelbare school. Ga met hen mee in het leven dat voor hen ligt. Een nieuwe opleiding en de verdere toekomst, onder uw zegen.

We leggen onze dankbaarheid over onze gezondheid bij U neer. Ook onze zorgen en pijn. Wees met ieder die zorgen heeft over de gezondheid. Wil bij ziekte genezing geven. Wij weten dat U het kunt. Altijd. Ook als mensen het niet voor mogelijk houden. Soms gaat U een andere weg met ons. We blijven ziek, en het kost soms veel strijd. We moeten sterven. Weest U bij ons, want we hebben U nodig. Draag ons als onze pijn en beperkingen lichamelijk zijn, ook als we met psychische problemen te kampen hebben. Wees bij ons als ziekte en handicaps eenzaamheid brengen, financiële en andere problemen.

We bidden voor Jan Woelders, die geopereerd moet worden en langere tijd van huis zal zijn. Wil Uw zegen geven over de operatie en hem en Geesje nabij zijn in deze spannende tijd die veel van hun zal vragen. Wil hen bewaren bij de rust die ze in U vinden.

We bidden voor Robin Visscher die verhuisd is naar Balkbrug. We danken U voor de plek die hij had in onze gemeenten en bidden dat U ook in zijn nieuwe woonplaats en kerkelijke gemeente bij hem wilt zijn en hem tot zegen wilt maken.

Gaat u met ieder van ons mee.

We bidden voor onszelf, voor elkaar en voor iedereen:

Onze Vader...

Zegen

Psalm 73:9,10