

Hoi allemaal,

Hier weer een kind in de kerk werkblad, weer via de mail of app omdat we nog niet samen kunnen komen in de kerk.

Missen jullie de kerk ook al een beetje?

Misschien vind je het stiekem ook wel fijn om zondag wat langer in je bed te kunnen blijven omdat je nu naar de kerkdienst kunt luisteren wanneer het jou uitkomt.

Of misschien kun je je thuis toch niet goed concentreren omdat je al je speelgoed ziet en wil je toch wel weer graag naar de kerk om naar de preek te luisteren..

Of mis je juist de mensen die je anders altijd ziet in de kerk? Thuis heb je niet de vriendjes van de kerk om even mee bij te kletsen..

Afgelopen week was het Hemelvaart. De Heere Jezus is naar de Hemel gegaan.. zijn leerlingen liet hij achter op de aarde met een belangrijke taak.

Zij moesten terug gaan naar Jeruzalem. Weet je wat ze daar moesten doen? Ze moesten daar wachten.... Daar mochten ze de Heilige Geest verwachten! Dit doen ze niet door te zitten op een stoel met de armen over elkaar. Nee, ze gaan samen bidden. Biddend wachten ze tot de Heilige Geest bij hen komt. Wij mogen ook elke dag opnieuw bidden tot God, om te vragen of de Heilige Geest in ons hart mag wonen. Dat hebben wij nodig om te blijven geloven in de Heere God. Best een beetje moeilijk he..

Bid jij weleens tot God? Doe je dat dan alleen of samen met je ouders of vrienden of met de mensen uit de kerk? Ik snap best dat je het misschien ook wel spannend vindt om te bidden. Denk er dan maar aan dat je alles, echt alles, tegen de Heere God mag zeggen en vragen. Het maakt niet uit als je niet goed uit je woorden komt, iets dubbel zegt of even stil bent omdat je het niet weet. De Heere God is al blij dat jij de tijd neemt om met Hem bezig te zijn! Ga jij het ook proberen?

De leerlingen waren, zoals we hebben kunnen lezen in handelingen 1: 13-14, niet alleen. Er waren ook vrouwen bij hen en de broers van de Heere Jezus. Dit lijkt wel een beetje op de mensen in de kerk. Zij waren ook met een groepje mensen samen om over de Heere God te praten en samen te bidden. Dat is wat wij ook samen doen in de kerk.. praten, zingen, bidden. Het groepje mensen dat toen samen was, was in verwachting van de Heilige Geest. Wij mogen met de mensen van de kerk ook iets verwachten.. wij mogen uitzien naar het moment dat de Heere Jezus weer terug komt naar de aarde.

Liederen die je samen kunt zingen

Daarom bidden wij – opwekking kids

Gods Heilige Geest – Jezus is Koning

Hieronder staat een werkblad over bidden, wie weet helpt dit jou als je gaat bidden.

Uitleg:

- Knip of prik de cirkels uit
- Knip of prik het grijze rondje uit
- Kleur en/of versier de cirkels
- Leg de cirkel met gebedspunten onder de andere cirkel
- Maak deze cirkels in het midden aan elkaar vast.
- Als je de onderste cirkel draait verschijnt er steeds een ander gebedspunt.

Er is ook nog een werkblad waarbij je het hart kunt kleuren en aan de duif kunt hangen. De duif staat voor de Heilige Geest. Geef het een mooi plekje op je kamer of in het huis.

Om samen over door te praten:

- **Waarom zouden de leerlingen gaan bidden als zij terug zijn in Jeruzalem?**
- **De leerlingen en de vrouwen komen bij elkaar, ze zijn met elkaar verbonden. Als wij naar de kerk zijn, zijn wij ook verbonden met elkaar. Hoe kunnen wij in deze coronatijd verbonden zijn met de kerk en de gemeente?**
- **Hoe kunnen wij nu verwachtend uitzien naar de Heilige Geest?**
- **Bedenk samen gebedspunten waar je samen voor kunt bidden.**





Met de
Heilige Geest
in ons hart,
kunnen wij
Gods liefde
delen!