

Hallo allemaal,

Afgelopen week mochten we weer naar school.... Fijn he! Weer samen met je vriendjes spelen op het plein, de juf of meester die je weer helpt als je iets niet begrijpt. En stiekem is het ook wel fijn dat je je even niet hoeft te houden aan de regels van thuis 😊

Nou ja geen regels.... Op school moet je je natuurlijk ook houden aan regels... extra handen wassen, hoesten in je elleboog, 1,5 meter afstand van de juf of meester...

Poeh overal zijn regels. En wees eerlijk.. eigenlijk is het best lastig om je aan al die regels te houden. Maar als we ons houden aan de regels voelen we ons wel fijner.

Als we aardig zijn voor iemand, dan doet de ander ook aardig terug. Als je vader te hard rijdt, krijgt hij een bekeuring. Als je moeder niet op tijd op haar werk is, vinden haar collega's dat niet leuk. Als je samen speelt zonder ruzie te maken, is het veel gezelliger!

Hé eigenlijk zijn die regels er dus niet voor niets.. ze helpen ons om het fijn te hebben.

In de Bijbel staan ook regels geschreven. De Heere God heeft Mozes twee stenen gegeven met daarop de 10 geboden. 10 regels die de Heere God aan ons gegeven heeft... 10 maar? Nou dat is toch niet zo moeilijk...? Nou ik denk dat iedereen het wel lastig vindt om zich er altijd aan te houden. En toch heeft de Heere God ze niet voor niets aan ons gegeven. Als wij ons houden aan deze regels, dan wordt het leven nog mooier en fijner...

Lees hieronder maar eens hoe wij dat kunnen doen..



De 'tien geboden' in gewone taal

God spreekt ook vandaag tot jou en zegt: Ik ben de HEERE jouw God en Vader, die je van de straf van de zonde bevrijd heeft. Ik heb je bevrijd van de verslaving van de zonde en in een nieuw Koninkrijk gezet.

1. Je zult mij op de eerste plaats zetten in je leven.
2. Stel je vertrouwen op Mij alleen. Alleen dan kan ik je leven leiden. Facebook, WhatsApp, televisieseries, vrouwen of mannen, idolen of sterren, je zult ze niet verheerlijken. Wie toegeeft aan de zonde, kan daar later nog de gevolgen van ervaren. Maar als je naar Mij luistert en doet wat Ik van je vraag, zal ik je Mijn genade overvloedig geven.
3. Je zal niet zomaar de Naam van God doelloos gebruiken. Ook niet woorden die daarvan zijn afgeleid, want als je een vloek gebruikt, zal je niet onschuldig zijn. Gebruik 'o my God' alleen als je Mijn hulp echt nodig hebt.
4. Neem één dag in de week vrij van je dagelijkse bezigheden en richt je aandacht op God. Op deze manier kun je genieten van rust en ontspanning, net als God deed op de zevende dag toen Hij de Schepping gemaakt had. Zes dagen heb je de tijd om bezig te zijn met school, werk, social media en andere dingen. Ik gun je één dag om je extra op Mij te kunnen focussen en van Mij te kunnen genieten. Daarnaast kun je op deze dag je broeders en zusters ontmoeten en samen Mijn Naam groot maken.
5. Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor jou behoren te hebben. Vrede tussen ouders en kinderen is een zegen.
6. Je zult niemand doodslaan, doodwensen of uitschelden.
7. Je zult geen onrust stoken binnen relaties en vechten voor je huwelijk.
8. Je mag op geen enkele wijze iets stelen. Geen materiële dingen, maar ook niet iemands status of leven.
9. Spreek altijd de waarheid. Maak geen vals (Facebook-)profiel aan waarop je jezelf mooier presenteert dan je in werkelijkheid bent. Ik geef jou je identiteit, je bent geliefd, een Koningskind.

10. Je zult je zinnen niet zetten op iets van een ander. Je zult niet zijn of haar vriend of vriendin, uiterlijk, mobiel, tablet, kennis, auto, kleding, ook maar iets dat van een ander is, begeren.

Liederen die je samen kunt zingen...

- Ken je Gods gebod
- 10-woorden-rap
- Hou je aan de regels

Het 1^e gebod



Eén dat is de Heer,
niemand is als God.

In zijn vaderhand ligt
heel ons levenslot.

Het 2^e gebod

Twee: maak dan geen beelden;
Hij is altijd méér.

Dien geen and're goden
dan God, de Heer.



Het 3^e gebod



Drie, dat is de naam
van de hoge God.

Hij vraagt ook aan jou
dat jij niet met Hem spot

Het 4^e gebod

Vier, dat is de rustdag:
dag van onze Heer.

Elke week een feestdag,
vandaag ook weer!



Het 5^e gebod



Vijfde woord van God:
blijf je ouders trouw,

Denk aan wat ze deden
in hun zorg voor jou.

Het 6^e gebod

Zes: je moet niet haten,
dat brengt veel verdriet.

Schelden, slaan en
schoppen,
dat helpt je niet.



Het 7^e gebod



Zeven is Gods Woord,
ja probeer het maar:

Dwars door dik en
dun toch
trouw zijn aan elkaar.

Het 8^e gebod

Acht: je mag niet stelen
wat van and'ren is;

Als je toch iets meepikt,
dan gaat het mis.



Het 9^e gebod



Negen: spreek geen kwaad
en maak niemand zwart;

Zeg alleen de waarheid;
houd een zuiver hart.

Het 10^e gebod

Tien: wees niet jaloers
op wat een ander heeft.

Je wordt zielsgelukkig
als jij zo leeft.





Woordzoeker

G	E	H	O	O	R	Z	A	A	M	I	K
S	Q	I	W	Z	F	O	K	T	U	P	L
V	H	A	R	T	E	R	B	T	G	O	D
A	L	A	G	B	E	G	E	E	V	V	T
D	I	N	O	M	R	E	N	V	U	R	T
E	E	D	E	E	B	N	M	R	O	I	R
R	F	L	D	H	I	E	R	E	S	I	O
E	D	I	E	N	E	N	J	D	O	N	U
K	E	A	A	R	D	I	G	E	R	D	W
O	V	R	I	E	N	D	E	N	R	E	A
L	U	I	S	T	E	R	E	N	Y	N	T
A	M	P	R	E	S	P	E	C	T	T	P
V	R	U	S	T	D	A	G	A	B	I	D

LIEFDE	DIENEN	EERBIED	GEHOORZAAM	ZORGEN	AARDIG
RESPECT	TROUW	RUSTDAG	TEVREDEN	GOED	VRIENDEN
GOD	SORRY	LUISTEREN	VADER	BID	HART

Zet de 10 Geboden in de juiste volgorde!

<input type="checkbox"/> Je mag niemand doden	<input type="checkbox"/> Gebruik Mijn naam niet verkeerd
<input type="checkbox"/> Heb eerbied voor je vader en moeder	<input type="checkbox"/> Je mag niemand vals beschuldigen
<input type="checkbox"/> Je mag niet jaloers zijn	<input type="checkbox"/> Maak van de Sabbat een heilige dag
<input type="checkbox"/> Maak geen beelden om voor te buigen	<input type="checkbox"/> Je mag niet stelen
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Aanbid geen andere God, aanbid alleen Mij	<input type="checkbox"/> Je mag geen overspel plegen (echtbreken)