

Lezen Lucas 24: 50 – 53
Hand 1: 1 - 14
Tekst Hand 1: 13 en 14

C. van Dijk 24 mei 2020 Corona

Votum en zegengroet

Opw 695 (Stil)

Wet (presentaties werk kinderen, een lezing van de wet)

Zoek eerst het Koninkrijk van God

Gebed

Wissel van schilderijen (Het is volbracht wordt: Geest van hierboven) Hopelijk met medewerking van Wessel Rozema zelf.

Lb 675: Geest van hierboven

Lezen Hand 1: 1 – 14

Meditatie over Hand 1: 13 en 14

Oude kerkboek 100: 4 en 6 (In u verheugt zich thans die Koning en Laat ons steeds hopen, bidden, waken.

Gebed

collecte

zegen

Opw 378 (Ik wil jou van harte dienen)

Onze Hulp is de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Genade voor u, en vrede, van God onze Vader, van van de Heer Jezus Christus in de verbondenheid door de Heilige Geest

We beleven de zondag van wachten. Tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren in. De Heilige Geest zal komen.

Een week van stil zijn en geduld We worden stil bij God.

Opwekking 695

We luisteren naar Gods geboden. En dat doen we vandaag met de hulp van de kinderen en andere gemeenteleden. Een paar heeft geprobeerd geboden uit te beelden.

Ik zal de geboden nog in het kort weergeven

(Versie aangepaste diensten)

De Here God geeft ons zijn geboden. Op 2 stenen tafelen schreef de HEER ze op en gaf ze aan Mozes.

Kars Westert vond er op internet een plaatje bij.

En Rick Beugeling bouwde er lego van.

Mozes krijgt de 2 stenen tafels met de wet.

Wie heeft er losse geboden van de Here in beeld gebracht?

We kregen een versie van het achtste gebod.

Het verhaaltje erbij:

Beste dominee,

Gebod 8:

Je mag niet stelen wat van anderen is;

Als je toch iets meepikt dan gaat het mis.

*Politie arresteert twee boeven die bij een boswachtershut inbreken. De jeep is al geladen met goud en de laatste kist en geldzak vallen, dit gebeurt omdat ze plotseling betrapt worden. En ze gearresteerd worden.
Het geld en goud ligt verspreid over de grond.*

Groetjes, Yu-Shan Reedijk

En als laatste heb ik een filmpje van Julian en Rowan Woelders uit Lemelerveld
Alle tien geboden in een tekening.

De geboden maken ons klaar om te leven in een nieuw koninkrijk. Het koninkrijk van God. Zoek eerst het koninkrijk van God. Daarmee sluiten we wetslezing en kindmoment af.

Zoek eerst het koninkrijk van God

We bidden met elkaar

In de afgelopen weken stond het schilderij elke week naast de voorgangers: Het is volbracht. Om ons aan Goede Vrijdag en de overwinning van Jezus te herinneren. Nu hebben we Hemelvaartsdag gevierd. We leven toe naar Pinksteren. Wessel Rozema heeft gedacht: tijd voor een nieuw schilderij.

Zullen we ze verwisselen? En vertel je dan ook wat je hiermee wilt zeggen?

We zingen met elkaar het lied waar het schilderij naar verwijst:

Geest van Hierboven, leer ons geloven, hopen liefhebben

Wessel zal ons ook het bijbelgedeelte voorlezen voor deze ochtend.

Opnieuw het begin van de Handelingen der Apostelen.

Nu krijgen de verzen 13 en 14 extra aandacht.

Hand 1: 1 – 14

Gemeente van Christus,

We hebben Hemelvaartsdag gevierd. We beleven nu de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Een zondag van wachten voor de leerlingen. En zo lazen we het ook in de bijbel.

Het is alsof ze wakker schrikken uit hun starende houding. Door de woorden van de engelen: Jezus die uit jullie midden is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebt zien gaan.

Als ze die boodschap gehoord hebben keren ze terug. Nadrukkelijk staat het er: Toen keerden ze terug, daarop, toen dat laatste gebeurd was: die woorden van de engelen hadden geklonken. Ze gaan naar Jeruzalem.

Toen ze zich dat realiseerden. Nu is zijn werk af. Nu mogen we Hem verwachten op de wolken van de hemel. Eerst keken ze naar de lucht. Nu staan ze weer met beide benen op de grond. Na de Hemelvaart met beide benen op de grond. Maar met een hart vol verwachting en verlangen.

En ze zijn samen. In het bovenvertrek houden ze verblijf. Daar zijn ze, vurig en eensgezind.

We zijn er in deze coronatijd haast jaloers op, dat zij konden samenzijn...

Thema voor de preek: **Na de hemelvaart: vurig een eensgezind samen.**

Drie dingen over deze groep mensen die samen zijn.

- 1** **Wie er samen zijn**
- 2** **Hoe ze samen zijn**
- 3** **Wat ze doen**

Wie zijn er samen? Allereerst: de 11 leerlingen. Ze worden met name opgesomd door Lucas. Het zijn de elf overgebleven leerlingen. Een plaats is leeg. Daar gaat het volgende stuk dan ook over..

Elf mannen, elf leerlingen. Ze hebben alles meegemaakt van Jezus publieke optreden. En ze hebben net de Here zijn benoeming tot apostel horen uitspreken. Jullie zullen van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Dat is hun taak. En dat is niet niks. Als je met zijn elven bent en je hebt een boodschap die de hele wereld horen moet. Ga er maar aan staan.

Jezus is naar de Hemel. Hij zal niet meer predikend rondtrekken door de wereld. Hij zal de mensen niet meer persoonlijk, lichamelijk confronteren met de liefde van God. Met de genade door zijn bloed. Hij zal de mensen niet confronteren met de gebondenheid aan de zonde als ze zich niet bekeren. Dat doet Hij vanaf nu in de regel niet meer persoonlijk.

De elf mannen hebben het gehoord: dat gaat hun verantwoordelijkheid worden. Een zware taak. Een mooie taak. Maar kunnen ze dat wel aan?

Elf leerlingen. Allemaal anders. De spontane Petrus, die zo'n gevoelige les heeft geleerd. Filippus en Thomas, die een aangevochten geloof hadden. Wat een twijfelwoorden staan er van hen beiden niet opgeschreven. Zien, dan pas geloven.

Simon de ijveraar, de ijveraar, de driftkop...

Johannes, de jonge apostel, die een bijzonder liefdevolle band met de Here Jezus had. Nu heeft hij voor dit leven voorgoed afscheid moeten nemen.

Elf verschillende mannen. Verschillend in wie ze zijn, eenvoudige vissers, meer ontwikkelde mensen. Ze willen samen zijn na het indrukwekkende afscheid van de Meester.

Christus is verder gegaan. De geschiedenis van het heil is verder gegaan. We staan aan het begin van een nieuwe periode, een nieuw bijbelboek ook: Handelingen der apostelen. God gaat door mensen aan het werk. Zo brengt Hij de boodschap van Christus de wereld in.

Vandaag is er de gemeente die gebouwd is op het fundament van apostelen en profeten. De apostelen hebben hun getuigenis gegeven. En we zijn vandaag een apostolische kerk. De kerk die Christus, de hemelgevaren Christus, vanuit de hemel regeert.

De opdracht die de apostelen kregen, ligt er ook voor de kerk vandaag. De taak om getuigend christen te zijn. Getuigend van Christus die aan Gods rechterhand zit. Die zijn werk op aarde heeft volbracht. Die terug zal komen op de wolken van de hemel om te oordelen over levenden en doden.

Samen zijn ze, de discipelen. Om over die taak na te denken.

Wie zijn er nog meer? De vrouwen... De vrouwen die zo'n grote rol speelden in het eerste boek van Lucas. Maria van Magdala, Johanna, Suzanna. Bij de beschrijving van het lijden en sterven van de Here stonden ze op een afstand al dat onbegrijpelijke aan te zien. Bij de opstanding van de Here mochten ze de onbegrijpelijke boodschap van de opstanding brengen. Maar ze werden niet geloofd. Pas toen Jezus zichzelf liet zien geloofden de leerlingen. Wat hebben ze een boel meegemaakt. De vrouwen.

Wat zullen ze ook teleurgesteld geweest zijn in de leiding van de leerlingen. Dat ze niet geloofd werden. Maar ze zijn niet verbitterd. Ze sluiten zich niet af. Ze weten: we moeten bij de leerlingen zijn, bij de apostelen. Bij de getuigen van het werk van de Here Jezus. De vrouwen zijn het begin van de gemeente die de discipelen mogen gaan planten in de hele wereld.

Vrouwen die veel hebben meegemaakt. Sommigen zijn in de macht van boze geesten geweest. Anderen stonden als zondares bekend. Maar Jezus heeft ze gered en ze horen bij het eerste begin van de gemeente. En ze tellen helemaal mee. Vrouwen hebben een eervolle plaats in de christelijke kerk. Lees Handelingen maar eens na op belangrijke vrouwen. In de christelijke kerk tellen vrouwen mee. Heel anders dan in de joodse synagoge.

En tenslotte zien we ook Maria en de broers van de Here Jezus. Dat is ook bijzonder. Behalve Maria zoeken ook de broers van de Here Jezus de leerlingen op. Dat is een wonder. We hebben van de broers van de Here Jezus niet eerder gehoord dat ze in Hem geloofden. Ja, ze hebben zelfs een keer gezegd dat de Here Jezus niet goed bij zijn hoofd was. Wim preekte er een paar weken geleden over. Maar nu zijn ze er, in de kring van de gemeente. Het is niet andersom: dat iedereen met de familie van Jezus meegaat na de hemelvaart. Zoals dat soms gaat na een begrafenis. Nog even met de familie mee. Nee, de familie is in de kring van de gemeente. Ze weten dat daar hun plaats is. Dat Jezus daar verder leeft. In het woord, in de gesprekken. In de gebeden. Daar ligt zijn testament, zijn belofte voor de toekomst. Niet bij zijn familie maar in de kring van de gemeente. Zij die eerst niet geloofden, ze zijn er nu wel. En ze zijn er welkom. Mensen die er nog niet zo lang geleden heel anders over dachten. Ze zijn welkom in de kring van de gemeente. Zo hoort dat. Ontmoet mensen die veranderd zijn. Leer ze kennen. Uit hun levensverhaal spreekt iets van de kracht van God.

Dat is het gezelschap: de leerlingen met hun grote taak. De vrouwen met hun moeilijke verleden die helemaal meetellen in de gemeente. Maria en haar zonen die na hun aanvankelijke ongelooft zich toch voegen bij de kerk.

Lijken we er op, als gemeente vandaag? Samen met verwachting rond het Woord van de apostelen. In de kring van de gemeente. Allemaal verschillend, maar allemaal willen we en moeten we leven van het ene Woord

Wij mensen die onze taak van gelovige in de eenentwintigste eeuw moeilijk vinden, mensen met een verleden, mensen met ongelooft en verdriet in het hart. Twijfels en vragen. Verbonden in verwachting van het werk van Jezus zelf. Met verwachting van de Geest van God. Bereid elkaar te ontvangen.

En dan, tweede punt: hoe zijn ze samen?

Deze verschillende mensen zijn samen. Eendrachtig samen, zei de vorige bijbelvertaling. Vurig en eensgezind staat er nu.

Ook nu we niet kunnen samenkomen hoop ik dat het voor ons ook waar is. Dat we wel eensgezind verbonden zijn.

Vurig en eensgezind.

Je kunt samen zijn en toch je eigen doelen nastreven. Dat zie je in een parlement, aan de onderhandelingstafel. Mensen zijn samen, maar vechten voor hun eigen belangen, hun eigen idealen. Ik lever niets in ten bate van de ander. Ben je mal.

Dat kan ook in de gemeente gebeuren. Dat er belangengroepen zijn. Dat kan de eenheid van de gemeente ernstig in gevaar brengen. Wat is het belangrijk dat de apostelen samenbindend werken. De ene leer van de apostelen bindt samen. De kerk is niet maar een vriendenclub, of een genootschap van mensen met dezelfde belangen. Eenheid moet gevonden worden in de apostolische leer. En in de overgave aan de Heer zelf.

Eenheid binnen de kerk, en eenheid ook met oprechte gelovigen die daarbuiten zijn. In de kerk hoort men eendrachtig samen te zijn. Vurig en eensgezind. De eendracht van het geloof. Van de overgave aan de Heer. Niet de eenheid van de club, maar de eenheid van het lichaam, van de gemeente van Christus.

Ze hebben een plek waar ze bij elkaar zijn, in afwachting van wat Jezus heeft beloofd. De bovenzaal waar ze verblijf hielden. Ontmoeting vraagt om een plek van samenkomst. De eenheid van de kerk is niet maar iets vaags dat alle kerken met elkaar verbindt. Het is concreet. Het krijgt gestalte in een concrete plaats met mensen rond een open bijbel. Dat is de pijn van de tijd waarin we leven, geen gemeentesamenkomsten. Heb jij ideeën om op kleine schaal, in je wijk bijvoorbeeld, het kerkzijn vorm te geven? Laten we die mogelijkheden zoeken. Bij kerkzijn hoort samenkomen. Op welke manier dan ook.

De tekst heeft het over vurig en eensgezind. Dat kun je leren door te luisteren naar Jezus zelf. Zijn vurige liefde voor zijn Vader en de mensen van zijn Vader. Ik en de Vader zijn een, zei Hij. Door je eigen persoonlijke leven met zijn zwakheden onder ogen te zien, voordat je naar een ander kijkt. En dan niet eisend en keurend naar die ander kijken. Maar naar die ander kijken via de spiegel van Gods liefde, die we aan het kruis van Golgotha hebben gezien. Dan hoeft de ander niet perfect te zijn. Dan is de ander net als jij een wonder van de genadekracht van God.

Jezus is door zijn Vader op de troon gezet. Om te heersen over hemel en aarde. Over levenden en doden, de grootst denkbare tegenstelling. (Rom 14) Hij kan onze verschillen wel aan. Hij zit op de troon. De hoogste ere-plek, omdat hij geleden heeft en gestorven is voor ieder die in Hem gelooft. Oprecht gelooft. Laten we vurig en eensgezind zijn, verenigd in het geloof in die grote liefde van God.

Geve de Here dat, alle eeuwen door aan zijn gemeente, dat je eensgezind, een in liefde, een in streven, een van geest bent. Dat je ruimte maakt voor elkaar. Elkaar werkelijk aan het woord laat komen. Samen deelt in de beloften van God. Dat je uit bent op de verwerkelijking van Gods plan met je persoonlijk leven en met zijn gemeente. Zo, gericht op God, op zijn plannen met de kerk en met de wereld, kunnen we kerk zijn. Vurig en eensgezind. Als volgelingen van die ene Heer.

En zo zijn ze samen.

De apostelen met hun grote wereldomvattende taak.

De vrouwen met hun verleden, met hun teleurstelling in de de apostelen, met hun liefde voor de Heer.

Maria en haar zonen. Als door een wonder in geloof broers van Christus gebleven. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder...

Allemaal op God gericht.

Allemaal vol verwachting. Want ze zouden de Geest van God ontvangen. Daar kijken ze naar uit. Die dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren brengen ze samen door.

En dan tenslotte: Wat doen ze?

Wat doen ze in die tijd van verwachten? Bidden. Vurig en eensgezind zijn ze samen in gebed. God heeft zijn Geest beloofd. Hij moet het doen.. Hij moet het doen. Maar ga je dan maar wat `zitten wachten? Wordt je dus passief? Nee, dan bid je het beloofde heil van God af. Here, U hebt het beloofd: de Geest. U hebt het beloofd: kracht om de wereld aan te kunnen, bij het verkondigen van uw grootheid en genade.

Wat moet je doen als God je wat moois beloofd? Wat moet je doen als je weet dat God mooiere idealen heeft dan er vandaag al verwezenlijkt zijn: Ze baden God als het ware van Hemelvaart naar Pinksteren toe. Ze hielden God biddend aan zijn beloften.

Vandaag mogen we weten dat de Here zijn Geest aan zijn gemeente gegeven heeft. De Geest van Christus is beloofd om te geloven, om te getuigen, om te bidden en te danken. Om je kinderen in geloof groot te brengen in deze tijd. Om kracht te ontvangen voor al die honderd-en-een

levenstaken die God voor je heeft. Je denkt wel eens: dat kan ik niet aan. Maar durf maar. Jullie zullen kracht ontvangen, beloofde Hij. Hij doet het ook. Wat een kracht hebben we al niet ontvangen. Eeuwenlang is er een kerk in de wereld. Durf het ook te zien. En verwacht het nog steeds op het gebed. Voordat ze aan hun wereldomvattende taak beginnen gaan ze bidden.

Biddend gingen ze van hemelvaart naar Pinksteren. En zo moet Christus kerk onderweg blijven. Vandaag onderweg van Pinksteren naar de jongste dag. Zijn we een biddende kerk, een vurig en eensgezind biddende kerk? We hebben verlangens: de wederkomst van de Here, de bekering van nog zo velen die Hem niet kennen of willen kennen, de eenheid van de kerken en de gelovigen. De eenheid binnen de kerk, waar je elkaar soms al zo kwijt kunt raken. Wat een problemen, wat een dromen, wat een wensen. Brengen we ze naar de Here, eenparig en in geloof?

Bidden, wat is het een kenmerk van de ware kerk. Ja, we noemen het vaak niet zo. Prediking, sacramenten, tucht, de kenmerken van de kerk die die naam verdient. Volgens onze belijdenis. Maar waar vonden de eerst christenen elkaar in: in een vurig eensgezind gebed. Telkens lees je het in Handelingen als het spannend is in de kerk, door conflicten, bij belangrijke beslissingen, in tijden van vervolging. De biddende kerk. Wat doet de Here ook niet veel op het gebed. Lees dat boek Handelingen er maar eens op na.

Straks ontvangen de discipelen de twaalfde apostel: op het gebed. Als Petrus gevangen zit, bidt de gemeente om zijn vrijlating. En hij wordt vrijgelaten. Bidden, de apostelen zien het als een van hun hoofdtaken. Er worden mensen genezen op het gebed. Gebed voor een maaltijd. Als een zendingsreis begint. Bidden, het markeert de bekering: Paulus wordt gered: Ga, naar hem toe Ananias, want hij bidt. Cornelius wordt gered: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn God in gedachtenis gekomen.

Een biddende kerk maakt geschiedenis. Die kerk drijft op de motor van Gods beloften. Zeilt in de wind van de Geest. De Here is in de Hemel. Hij zit aan Gods rechterhand. Hij wil aangeropen worden door zijn kerk hier beneden. Door ieder van ons apart. Met waar je mee zit, met waar je blij mee bent. Wat je niet snapt van Hem. Hij wil aangeropen worden.

Zo willen we verwachtingsvol kerk zijn. Volgende week Pinksteren. We zijn niet als wezen achtergelaten. Christus zond zijn Geest. De Geest van de gebeden.

Bij gebed begint het. Elf apostelen, een handjevol vrouwen, Jezus moeder en broers. Het wordt een wereldwijde kerk. De kleine kring waarin biddend tot God wordt opgezien. Wat ligt daar een kracht is. Dat komt omdat Christus gebeden verhoort. Hij zit op de troon. Doe op Hem een beroep.

Amen.

We zingen uit hete oude geref Kerkboek Gezang 100: 4 en 6
In U verheugt zich thans die Koning
En Laat ons steeds hopen, bidden, waken...

We danken en bidden met elkaar.

voorbede punten

De jongere broer van Jan Gerrit Willerink overleed en werd vrijdag begraven. Een relatief korte ziekte nam hem weg van wie hem liefhebben. We bidden voor Jan Gerrit en Anneke die de uitvaart niet fysiek konden bijwonen vanwege de coronamaatregelen.

In Ommen West is br Bram Knol binnengekomen. Hij is een geregistreerd partnerschap aangegaan met Yvani Rietman, uit Vilsteren. Zij is van RK afkomst. We bidden of ze mede door de begeleiding van ds De Hullu mogen groeien in geloof en gehoorzaamheid.

Zr Corry Slotman is begin deze week in het ziekenhuis opgenomen met een galblaasontsteking. Ze is geopereerd. De operatie is goed verlopen en ze is vandaag thuisgekomen. We danken daarvoor en bidden dat het thuis met haar en Marten goed mag gaan

Vannacht is Ruben, baby van Reinder. (Witten) en Maaïke (Posse) in UMCG geopereerd aan zijn darmpjes. Operatie is goed verlopen.

Gebed

We geven de gaven.

- Voor vandaag stonden de volgende collecten gepland:
 - 1^e Kerk
 - 2^e Diaconie
 - 3^e Voor de gevers van Ommen Noord/Oost is er een “deurcollecte” ten behoeve van: de Verre Naasten; met als doel: Kerken helpen Kerken: diaconale noodhulp corona wereldwijd.

Voor hen die de Scipio app gebruiken: u/jij kunt gewoon geven.

Voor de diaconiecollecte is het doel: hoop voor Albanie
Daar hebben we een plaatje bij

Voor ik u Gods zegen geef mag ik u al uitnodigen voor de middagdienst die we live hopen uit te zenden om 16.30 uur. Ds Harrie de Hullu en ik hopen dan met gemeenteleden in gesprek te zijn over de volgende vraag:

BID JE TOT DE HEILIGE GEEST, met als toelichtende/aanvullende vragen: waarom wel of juist niet? wat houdt je tegen? wat vraag je dan aan de Geest?

Ds Harrie de Hullu zal een meditatie houden over de woorden uit de geloofsbelijdenis van Nicea over de Heilige Geest: Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt.

Ontvang voor nu Gods zegen

Daarna zingen we het lied: ik wil jou van harte dienen.

De HERE zegene u en bescherm u

De HERE doe het licht van zijn gelaat over u schijnen en zij u genadig

De HERE wende u zijn gelaat toe en geve u vrede. Amen.