

## Meditatie zangdienst Pinksteren over Handelingen 2:41b

Welkom incl openingsbelijdenis, groet en gebed

LB Gezang 687 *Wij leven van de wind*

Handelingen 2:14-16

LB Gezang 678:4,5,9 *Daarna doet God de hoge hemel open*

Weerklank Gezang 269:1,2,6 *Roep uit aan alle stranden*

Handelingen 2:22:25a

GK Psalm 16a:1,4,5 *Mijn God ik kom naar U*

GK (2006) Gezang 114:1,4,5 *Jezus is mijn toeverlaat*

Handelingen 2:29-34a

Psalm 110:1

Opwekking 181 *Majesteit*

Handelingen 2:36-41

Overdenking over vers 41b

Opwekking 769 *Bouw uw koninkrijk*

Gebed (waarin opgenomen de geloofsbelijdenis)

Zegen

Opwekking 334 *Heer uw licht en uw liefde schijnen*

Handelingen 2:41b: Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3.000.

Veel he? 3.000 Zie je maar eens voor je. Heel verschillende mensen. Een vrouw met een heel sterk geloof, die altijd al van Jezus hield. Je kon aan haar zien hoe Jezus was. Bewogen in aandacht voor andere mensen. Echt zo iemand bij wie je weet wat je aan haar hebt, waar je van op aan kunt. Misschien ben je zelf ook zo iemand. Zulke mensen lieten zich dopen. Maar ook die man die het heel moeilijk vond om het te geloven in Jezus. Met zijn vragen... Moet ik dit nu echt geloven? Geeft dit mij troost? Is dit mijn leven? Ook hij kwam er toe om zich te laten dopen.

Kijk dat is de Heilige Geest. Hij brengt heel verschillende mensen, zo'n type als jij, maar ook duizenden anderen bij Jezus.

3.000 En als je de verhalen over de weken daarna hoort, dan worden het er nog veel meer. 15.000, 20.000 in Jeruzalem. Dat is de Heilige Geest. Hij verlangt naar veel. Dat is God. Zoals Jezus duizenden brood te eten gaf. Zoals God in zijn eerste woorden tegen de mensen. 'Wees vruchtbaar en wordt talrijk' Hij verlangt naar veel mensen. Naar een menigte die niet te tellen is, op die stralende dag waarheen we onderweg zijn. Die goddelijke drive, die kracht voel je hier op Pinksteren.

Hoe zouden ze dat gedaan hebben? Ze konden natuurlijk niet met z'n allen in dat huis waar het allemaal begon. Heel veel mensen dromden samen in de straat daar. Het zal zich wel naar buiten verplaatst hebben. Maar ze konden daar natuurlijk nooit met 3000 mensen tegelijk staan. En ook in de weken en de maanden daarna. Ze hadden geen megakerken, ze

kwamen samen in woonhuizen. Misschien in de open lucht. Maar in de regel niet met al die duizenden gelovigen bij elkaar. Ook toen niet...

Maar het hangt niet af van een gebouw. Het is mooi om samen te komen, maar de Geest, die met het geluid van een storm binnenkwam, Hij waait waarheen Hij wil. Hij dringt door alle kieren en gaten. Toen.... Ook toen het geloof in Jezus door de joodse overheid verboden werd en de gemeente uitwaaierte over het joodse land. De Geest zorgde dat ze geloven bleven, dat ze gemeente bleven.

En Hij doet dat ook vandaag. Ik zie mensen bij wie ik dat zie stralen: een sterk geloof, aandacht voor anderen met echte bewogenheid, en gewoon iemand zijn waarvan de mensen weten wat ze aan je hebben, waar je ze van op aan kunnen. Maar ook als ik mensen zie die het moeilijk vinden. Moet ik dit echt geloven? Geeft dit mij troost? Is dit mijn leven? En ook daarin zie ik de Heilige Geest dan toch bezig blijven. Heel sterk en stralend soms. Vasthoudend langs een heel dun lijntje. Hij is de Geest van je sterke geloof maar komt ook genadig je zwakke geloof te hulp.

Ook in deze tijd: Wij zien elkaar niet. Maar met al die duizenden overal: Wij zijn uw kerk. aak ons sterk in U.

Amen