

Volhouden, overdenking over Exodus 17:8-16

Inleidend orgelspel

Welkom, votum en groet, gebed

Psalm 65:1 en 72:10

Exodus 17:8-16 (Jeroen Visscher)

Kindmoment

Videoberichten 'Wat vind je moeilijk vol te houden?'

Meditatie

Lied 'Houd vol' (Kees Kraayenoord)

Mededelingen

Gebed

Zegen

LB Gezang 708:14,6 *Oorlof mijn arme schapen*

Eventueel uitleidend orgelspel

overdenking: ds Harrie de Hullu

schriftlezing: Jeroen Visscher

orgel: Rien Volkerink

piano: Wilco Dijk

zang: Evert van Benthem, Martin Geertsema, Marjolein Klein, Rianne Seigers

Welkom, openingsbelijdenis en groet

Gebed

God,

in deze tijd komen wij als kleine mensen

bij U de machtige schepper,

onze God die over alles regeert...

als mensen die soms maar moeilijk kunnen volhouden.

We bidden dat U het genadig met ons volhoudt.

Dat U de verbinding niet verbreekt en off-line gaat.

En leer ons vol te houden.

In Jezus' naam

Amen

Psalm 65:1 en 72:10

Exodus 17:8-16

Kindmoment

We beginnen het kindmoment met het kijken naar huizen van gemeenteleden waar een beer voor het raam staat. Daarna gaat het over volhouden. Daar gaat de overdenking straks ook over. In het kinderwerkblad staan twee vragen:

- Wat moet je doen als je het moeilijk vindt om vol te houden?
- En wat moet je doen als iemand het moeilijk vindt om te blijven bidden?

Videoboodschappen

Verschillende gemeenteleden hebben een videoboodschap ingesproken over de vraag 'wat vind je moeilijk om vol te houden?': Erik Beumer, Wessel Rozema, Annemarijn Visser, Froukje Huttenga, Jacob Marisstraat 4



Overdenking

Het duurt al best lang. En je weet: dit gaat nog lang duren, langer dan we gedacht hadden. Hoe houd je dit vol?

Vandaag een bijbelverhaal dat daar wel bij past. Ook Israël in de woestijn is overvallen door een tegenslag. Geen virus maar een vijandig leger. Ze vechten, maar het valt niet mee om vol te houden. Je ziet ze af en toe verslappen. Hoe houden zij het vol?

De kracht zit in wat hun leider, Mozes doet. Dat zie je ook in onze tijd, de steun die van goede leiders uitgaat is belangrijk. Ik denk na de afgelopen week ook aan onze koning.

Maar als we even bij de leider in het bijbelverhaal kijken, dan zien we hem de berg op gaan. Hij zoekt een plek, dicht bij God. En zijn armen, met die staf houdt hij naar boven in de richting van God. Online zijn met God, daardoor houden ze het vol. Je ziet de strijders kracht krijgen. De tachtigjarige Mozes zet al zijn kracht in om zijn armen en zijn staf omhoog te houden. Ze houden het vol zolang Mozes zijn handen maar niet laat zakken.



Leer daarvan om in een spannende tijd online te blijven met God. Neem niet alleen de tijd om alle ballen in de lucht te houden. Maar ook om jezelf dicht bij de hemel te houden. Hou vol dat belangrijk te vinden – dat geeft je de kracht om de rest ook vol te houden.

God geeft de strijders beneden kracht om te vechten. Hij geeft ze geen makkelijke overwinning. Dat had hij best kunnen doen. Maar zo doet God het hier niet. Ze moeten vechten en het kost ze moeite om vol te houden. Maar God geeft daar kracht voor. Zo werkt bidden vaak.

Ook nu. Bid maar om het vol te houden, zonder die ontmoetingen die je zo moeilijk kunt missen. En voor die mensen die ons daarin steunen. Leaders, mensen in de zorg en andere

vitale beroepen. Bid maar dat dit niet te lang hoeft te duren. Als je het niet voor jezelf doet, denk dan maar aan die mensen voor wie het heel zwaar is.

Even nog iets om dieper over na te denken. Wat is nu echt belangrijk om vol te houden en om voor te bidden? Dat je gezond blijft, dat je bedrijf het volhoudt, dat zijn toch wel echt belangrijke dingen. Maar misschien blijf je niet gezond. Misschien houdt je bedrijf het niet vol. En dan kun je het gevoel hebben dat God je zelfs het belangrijkste niet wil geven. Of zijn er nog belangrijkere dingen?

Bij het bijbelverhaal van lang geleden kun je die dingen in een groter verband zien. Dat gevecht winnen, met de Amelekieten, dat was nodig om ze uiteindelijk aan te laten komen in het land dat God beloofd had, al aan Abraham. En dat is wat je ook nu van God mag vragen. Ja, je mag het verwachten. Dat God je geeft wat je nodig hebt op weg naar het beloofde land, naar de eeuwige toekomst met Hem. Denk er eens over na: zijn er dan geen dingen die belangrijker zijn dan je gezondheid, je werk en de ontmoetingen waar je zo naar verlangt?

Bidden. Misschien vind je het moeilijk om het vol te houden. Je zag hoe Mozes dat voelde. En ook als je niet met je staf omhoog bidt kan het moeilijk zijn om online te blijven. Wat is het dan mooi om te zien hoe die twee mannen Mozes steunen. En dat kunnen wij toch ook doen. Ik bedoel: als jij niet meer kunt bidden, zal ik het dan voor je doen? Of iemand anders die er op dit moment misschien sterker in is dan jij? Durf je dat te vragen? Doe het ook voor elkaar zonder dat het je gevraagd wordt.



Amen

Lied 'Houd vol'

Tien geboden

Wij hebben de tien geboden al lang niet meer gehoord. Het is vandaag wel een mooi moment om naar het begin weer eens goed te luisteren.

Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Kijk, dat is God, je bevrijder. 3000 jaar geleden, 75 jaar geleden, en ook vandaag. Hij is je bevrijder die je mee wil nemen naar het beloofde land, naar zijn toekomst toe. Hij zegt dan ook vereer naast mij geen andere goden. Leef niet bij je beelden van mij en misbruik mijn naam niet. Houd de rustdag in ere en je ouders. Pleeg geen moord, overspel of diefstal. Wees eerlijk in alles wat je zegt en denkt. Leef zo als bevrijde mensen op weg naar Gods toekomst.

Mededelingen

Donderdagmorgen 30 april j.l. heeft de Heer broeder Gerrit Brink uit West bij zich genomen. Hij was onlangs 94 jaar geworden. In leven en sterven wist hij zich eigendom van Jezus Christus. De begrafenis zal a.s. maandag in besloten kring plaatsvinden. De samenkomst in Het Bakken is vanaf 12 uur via Kerkomroep.nl te volgen. Het condoleantieregister kan

getekend worden onder de carport bij zijn woning Merelstraat 61, met inachtneming van de coronaregels.

Vanmiddag (d.w.z. zondagmiddag 3 mei) is er om 16.30 uur een live uitzending. Nu niet om na te praten over deze dienst, maar over een vraag die vorige week is blijven liggen: Is het coronavirus een straf van God? U kunt nog reageren op de stellingen die ook na deze uitzending nog te zien zijn.

Er zijn vandaag 2 collecten

1^e Kerk

2^e Diaconie

Voor hen die de Scipio app gebruiken: u/jij kunt gewoon geven. Voor anderen: of maak uw collectebijdrage over op rekening van de kerk.

We sluiten deze uitzending straks af niet met het eerste couplet van het Wilhelmus, maar twee andere verzen uit dit gedicht, vers 14 Oorlof mijn arme schapen en vers 6 Mijn schild ende betrouwen.

In het gebed dadelijk zullen we voorbede doen voor Jolien Dunnewind die deze week aan de bestraling begint.

Gebed

Vader in de hemel

Met U willen we in contact blijven en daaraan onze kracht ontlennen. Soms lukt het niet zo goed om te bidden. Daarom willen we als kerk –ook in deze tijd- een plek zijn waar voor iedereen gebeden wordt.

We bidden voor onze koning. We danken U dat we als volk samen met hem zijn verjaardag konden vieren. Dat U in het afgelopen jaar zijn leven gespaard hebt. Dank U voor de steun die hij velen geeft in deze tijd. We bidden voor de koning en voor de overheid in ons land om wijsheid, om zo velen tot zegen te kunnen zijn.

We bidden voor de mensen in de zorg, in de andere vitale beroepen. Voor de mensen in het onderwijs en de kinderopvang die zich er op voorbereiden dat de kinderen weer komen.

God sommigen valt het heel zwaar om het vol te houden. We bidden dat het einde van deze tijd niet te lang hoeft te duren. En help ons allemaal, samen met de mensen die ons daarbij steunen, om het aan te kunnen.

We bidden voor de kerk. Help ons om er voor elkaar te zijn en voor de wereld om ons heen. Ook als dat meestal niet door gewone ontmoetingen mogelijk is. Zegen onze contacten. Geef ons er de energie voor te blijven bellen en videobellen. Geef dat we zo tot steun zijn voor elkaar.

Wees bij ons als het bidden, en het tijd daarvoor nemen moeilijk gaat. Help ons elkaars gebed naar u toe te dragen.

Geef dat voor ons als kerk de tijd komt om weer bij elkaar te komen.

We bidden en danken voor ieder persoonlijk. We danken voor wat U gaf in broeder Gerrit Brink. Voor zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen. Voor de gewaardeerde plaats die hij in ons midden had. We danken U dat hij nu zijn plaats in de gemeente boven heeft. We bidden om kracht voor de kinderen en kleinkinderen en allen die hem zullen missen. Hier onder ons Eveline en Teun Ekkelkamp en Gerrit Jan en Sabine.

We bidden voor Jolien Dunnewind om uw zegen over de bestraling en de behandelingen die nog komen. Geef ook haar, met Maaïke, Alysha en Julian wat ze nodig hebben om het vol te houden.

Wees bij ieder van ons, als we werken of vrij zijn deze week. Bescherm ons, onze gezondheid en heel ons leven. En help ons om, zoals we de tijd nemen om dit gebed aan U voor te leggen, er steeds weer de tijd voor te nemen met U online te blijven. En te bidden voor elkaar.

We sluiten het gebed af met het Onzevader

Zegen

De Heer zegene u en Hij bescherm U

De Heer late het licht van zijn gelaat over u schijnen en zij u genadig

De Heer wende zijn gelaat toe en geve u vrede

Amen