

Gebed

Aandachtspunten:

- Uiteraard denken we in ons gebed bijzonder aan de familie van onze overleden br. Hendrik-Jan Dunnewind, zijn vrouw Eef, de kinderen en kleinkinderen, waarvan verscheidenen ook in onze gemeentes wonen, de verdere familie, waarvoor hetzelfde geldt.
- We danken voor de geboorte van **Rens**, in het gezin van br. en zr. Wilco en Mirjam Dijk, (broertje van **Julan, Tamar en Aaron**)
- We willen ook danken met Jan en Willemien Willems, die zaterdag 18 maart 40 jaar getrouwd waren – heel jammer dat jullie dat in de huidige omstandigheden niet kunnen vieren met jullie kinderen , Herman, Bouke, Annemieke en Wilja, maar niettemin is er alle reden om te danken

Vader in de hemel, goede God.

Dank u voor het Licht dat schijnt in de wereld.

Voor de waarheid, die u hebt bekend gemaakt.

Dank u wel, dat u uw Woord laat verkondigen. Wat er ook gebeurd in onze wereld.

Die verkondiging is toevertrouwd aan gewone mensen.

Die mensen gaan en komen.

*En zo ontvangt de gemeente van Ommen NO, vanmorgen een nieuwe ds.. **Ds. Wim Hoorn.***

Hij, zijn vrouw, Elgera en hun kinderen Jeanne en Nellie en Hadassa, zijn hier komen wonen in Ommen, en samen mogen zij hier aan het werk gaan. Prachtig voor ons, voor hen, voor hun familie, voor onze plaats.

Dank u wel!

De omstandigheden voor de bevestiging zijn wonderlijk. Wat zijn wij kleine mensen. Dat merken we in deze tijd van Corona. Kwetsbaar zijn we als individuen en als samenleving. Onderworpen aan de vergankelijkheid. Wij buigen ons hoofd. Maar wij roepen u aan – want uw Woord en uw goedheid houden altijd stand. En u bent nabij gekomen in onze kwetsbare wereld in Christus. Het werd Immanuel. Het werd Kerst en het werd Pasen. U overwon de dood. Dat evangelie mogen we horen.

Laat het klinken hier in de kerk vanmorgen en overal op deze aarde.

Tot heil van alle mensen.

We dragen al die mensen aan u op. Zieke mensen, bange mensen, treurende mensen, bezorgde mensen. Mensen die verliezen leden, mensen die keihard werken in ziekenhuizen, in de zorg, in leidinggeven.

Ontferm u over ons allemaal. In wat voor omstandigheden we ook zijn. Stop de verwoestende kracht van Corona en van alle andere gebrokenheid.

We bidden vanmorgen in onze gemeenten bijzonder voor de familie Dunnewind. Vrijdag nam u onze br. Hendrik Jan Dunnewind tot u. Na een periode van afnemende krachten, lichamenlijk, mentaal, mag er nu glorie voor hem zijn. Zo geloven we dat. Dat geeft troost in het verdriet. Want dat is er ook. Weest u met zijn vrouw Eef, met de kinderen en kleinkinderen, met de verdere familie. Geef kracht voor de begrafenis in de komende week, ook al in die wonderlijke omstandigheden die onze samenleving momenteel kenmerken. Geef zicht op u en op het evangelie van Christus die de dood heeft overwonnen.

Heer God, er zijn ondanks de crisis ook nog veel mooie dingen –

Daar willen we u voor danken.

*Voor de geboorte van **Rens** danken we u. Wat een feest in het gezin van Wilco en Mirjam Dijk. Wat een vreugde voor hen, voor de grootouders, voor Julan en Tamar en Aaron. Zegen dit gezin. En zegen de kleine Rens. We zien uit naar het moment dat alles weer gewoon is en we samen ook de doop mogen vieren als teken van uw goedheid.*

Wij danken u ook voor het jubileum dat Jan en Willemien Willems mogen vieren. 40 jaar getrouwd. Wij danken u, samen met hun kinderen, Herman en Bouke en Annemieke en Wilja, voor al het goede dat u geeft. Zegen hun leven. Nu en ook in de toekomst. Geef mogelijkheden dit blijde gebeuren laten nog eens te vieren.

Here God, Laat nu ook in deze dienst en overal op aarde uw woord opengaan en naar ons toe komen. Hoor ons om Jezus wil.

Amen