

Paasoverdenking over Romeinen 6:4

GK06 Gezang 95 *Daar juicht een toon*

Welkom

De Heer is opgestaan!

Welkom bij deze paasviering vanuit GKV Het Bakken in Ommen. We kunnen elkaar niet ontmoeten op dit paasfeest en toch zijn we diep met elkaar verbonden en samen met de opgestane Heer.

We luisteren naar het paasevangelie. We zien er iets van hoe kinderen van de gemeente daar al mee bezig geweest zijn. We overdenken het evangelie. Horen en zien paasgroeten van onze jeugd. We bidden en we ontvangen Gods zegen.

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Genade voor U en vrede,
van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.

Matteüs 28:1-10

Kindmoment

In het kindmoment bekijken we de bouwwerken die kinderen gemaakt hebben over de intocht van Jezus in Jeruzalem. We kijken daarbij vooruit naar zijn kruis en opstanding. Ook kijken we naar een tekening van de Israëlieten die door de Rietzee trokken. Ook hier: door de dood heen naar het leven.

Overdenking

Daar staat Hij. Het duurt even voordat ze het door hebben. Maar Hij is het, levend en wel: Jezus.

Alles ligt nu achter Hem. Het is net als de Israëlieten aan de overkant van de Rietzee. De Israëlieten zijn bevrijd uit Egypte, waar ze slaven waren. Ze trekken weg, maar het Egyptische leger achtervolgt hen, juist als ze aan de over van de Rietzee staan. Ze dachten dat ze vrij waren, maar... nee dus. Juist op dat moment stroomt het water in de zee naar links en naar rechts weg. Over het pad lopen ze naar de overkant. In het water dat weer terugstroomt verdrinken de wrede farao en zijn manschappen. Nu zijn ze definitief geen slaven meer.

Je hebt dan misschien nog wel de neiging om jezelf slaaf te maken van je werk of van je angst. God zal ze straks de zevende dag als een vrije dag voorschrijven, omdat je steeds weer moet oefenen geen slaaf te worden. Maar zo zet God ze dan neer aan de overkant om definitief geen slaven meer te zijn.



Daar moet ik aan denken als Jezus daar zo staat, levend en wel. Het is nu allemaal voorbij, die pijn, dat lijden van de afgelopen dagen. De straf die Hij droeg voor mijn zonde. Zelfs de dood is voorbij. Als door een zee, dwars door de dood heen nu het leven.

En zoals Mozes de mensen van toen meenam door de zee. Zo neemt Jezus ons mee. Paulus schrijft in Romeinen 6:4: We zijn door de doop in de dood begraven om, zoals Christus door de machte van de vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

Vrij zijn. Geen slaaf meer. Geen slaaf van je angst. Ik merk dat ik niet bang ben corona te krijgen. En dat is in mijn situatie geen gevoel van onaantastbaarheid, wat je bij sommige jongeren ziet. Ik weet heel goed dat ik bij één van de kwetsbare groepen hoor. Maar ik ben er niet bang voor.

Ik merk bij mijzelf wel angst voor de kerk. Wat is er straks na 1 juni over van onze gemeente? De jongeren, die anders regelmatig zie of zo af en toe een keer. Voelen die zich over twee maanden nog met God en met de kerk verbonden? Jezus zegt tegen mij: wees geen slaaf van je angst. Denk niet dat jij door hard te werken alles overeind moet houden. Reken maar op mij. Denk nog even terug aan die Israëlieten. Ze waren samen met hun kinderen en jongeren door die zee getrokken. In de zee gedoopt –woorden van Paulus. Het zijn Gods kinderen, Gods jongeren. Het is goed dat mijn hart naar jullie uitgaat, jongere en oudere gemeenteleden. Maar tegelijk: zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft. Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.

Hij geneest niet alleen van angst en zorgen. Ook van de slavernij van het egoïsme. Hij maakt je vrij uit het kleine wereldje waar je deze weken in leeft om elkaar aandacht te geven, om er voor elkaar te zijn. Juist nu hebben zoveel mensen het nodig. En het hoeft niet zo groots te zijn. Mooi als ze kunnen merken dat je als bevrijde mensen bij de Opgestane hoort.

Het oude leven is voorbij. Met Jezus staan we aan de overkant, definitief geen slaven meer. Ja, je komt gemakkelijk weer in de slavenmodus terecht. Slaaf van je angst of wat ook maar. Dat valt niet altijd mee. Ik noemde terloops even het medicijn dat God voorschreef voor de mensen die de Rietzee overgestoken waren. Dat medicijn is: één keer in de week een dag vrij. Zo'n dag hebben wij vandaag ook. De dag van de Heer, de Opgestane. Geniet van je vrijheid, oefen er mee dat je geen slaaf hoeft te zijn van je angst, dat niet alles van jou afhangt. Ik wens u een gezegend paasfeest.

Amen

Lied In het water van de doop

Mededelingen

Wij gaan samen bidden.

Eerst twee mededelingen.

Het komend weekend is de bevestiging van ds. Wim Hoorn voorgenomen.

Op zaterdag 18 april in de meditatie die voor zondag 19 april beschikbaar wordt gesteld.

Er zijn na afkondiging op 23 febr. en 1 maart geen bezwaren tegen de bevestiging ingediend.

Er zijn vandaag drie collecten:

1. Kerk
2. Zending
3. De beide diaconieën van Ommen West en Ommen Noord/Oost willen uw aandacht vragen voor een dringende oproep om samen steun te geven aan het Christelijk Noodhulpcluster. Zie de informatie in de Rondommer van deze week.

Naast uw gebed kunt u uw gift overmaken op de rekening van één van de diaconieën of de Scipio app.

En ook voor de andere collecten geldt: u kunt het via de scipio-app doen, u kunt geld overmaken of het bewaren tot het moment dat we weer samen kunnen komen.

Afgelopen donderdag waren br en zr. Henk en Ans Stoeten 55 jaar getrouwd.

Samen met hen willen we de Here hiervoor danken.

We bidden ook voor Jolien Dunnwind.

Na haar borstoperatie blijkt er uitzaaiingen te zijn en meer nabehandeling dan verwacht.

Paaswensen van de jeugd

Ik heb de jongeren uit onze gemeente –voor zover ik ze kon bereiken- gevraagd wat hun paaswens voor u was. De meesten konden het in één woord zeggen.

En verder:

Fijne paasdagen in een moeilijke coronatijd

Dat het goed gaat met de mensen die corona hebben en het krijgen

Dat corona niet zo lang meer duurt

Overwinning, de overwinning van Jezus op de zonde de hoop dat corona overwonnen wordt.

Hij houdt ons vast in deze moeilijke tijden en Hij heeft de dood overwonnen.

Ik wens iedereen een gezond Pasen en Gods zegen ook voor mensen die het wel lastig hebben mede door de corona, dat we als gemeente belangrijk voor elkaar mogen zijn.

Wat je zwakheden, mislukkingen of fouten ook zijn God zal nooit stoppen van je te houden of naar je uit te reiken.

Al deze wensen willen we ook als gebed aan de Heer voorleggen. Een van onze jongeren, Jarno Vogelzang zal het gebed uitspreken.

We sluiten het af met een gebed van Maarten Luther. Hij schreef het in 1527, toen Wittenberg was getroffen door de pest. In een brief raadde hij daarbij aan om gezond te leven en thuis te blijven om zo de ander niet te schaden.



Gebed

Here Jezus wij prijzen U die de zonde en de dood hebt overwonnen Wij prijzen U die leeft en ons mee wilt nemen een nieuw leven in, vol van hoop en houvast.

Wij wensen iedereen hoop toe en bidden daar samen om. Hoop en moed om het vol te houden, vol vertrouwen op U.

We bidden voor iedereen om gezondheid. Voor wie ziek is, door het corona-virus of door een andere oorzaak. En voor wie gezond is, bescherm onze gezondheid. We bidden voor Jolien Dunnewind nu de uitslag tegenviel en een lange weg van nabehandeling voor haar ligt. Geeft u er uw zegen over en help haar om het allemaal vol te houden. Wees met al die zorgende mensen en de anderen van wie in deze tijd veel gevraagd wordt. We bidden dat het coronavirus verdwijnt, overwonnen wordt.

We bidden dat we als gemeente belangrijk voor elkaar mogen zijn in deze tijd. Met elkaar meeleven en elkaar helpen. Voor elkaar bidden. We bidden voor de predikanten, ouderlingen en diakenen. Ook voor ds. Wim Hoorn die volgende week bevestigd wordt. We vragen om uw zegen over de voorbereiding. We bidden voor de jongeren in onze gemeenten. Juist ook voor hen vragen we dat deze moeilijke tijd snel voorbij zal zijn. En help ons, jong en oud, om elkaar vast te houden.

Zegen ons thuis, onze gezinnen, onze huwelijken. We danken U met Henk en Ans Stoeten en hun kinderen en kleinkinderen dat zij deze week 55 jaar getrouwd waren. U hebt hen veel gegeven, ook in de laatste vijf jaren die door de lichamelijke beperkingen van Henk getekend worden. Toch ervaren ze dat U dichtbij bent. We bidden dat U hen nog goede jaren samen wilt geven.

We bidden om vrijheid voor alle mensen. We danken U dat wij al 75 jaar in vrijheid leven. Velen hebben hun leven daarvoor gegeven. We danken U voor onze verzetshelden en onze bevrijders. We bidden voor wie nog altijd met pijn terugdenkt aan de oorlog.

Geef dat we iedereen kunnen helpen die hulp nodig heeft. Zegen de corona-hulp voor de armste landen, waar we vandaag voor collecteren. Wees bij ons deze paasdagen en deze hele week. Als we vrij zijn, als we werken. Wees met de familie Slotman, die dinsdag aan het graf van hun moeder en oma staan en allen die op afstand meeleven.

Vader en God van alle troost, verleen ons door Uw heilig Woord en Uw Geest een vast, opgewekt en dankbaar geloof, opdat wij deze en alle nood zalig kunnen overwinnen. Laat ons eindelijk proeven en ervaren, dat het de waarheid is, wanneer Uw lieve Zoon Christus zelf spreekt: 'Wees getroost, Ik heb de wereld overwonnen'.

Amen.

Zegen

GK06 Gezang 99 *U zij de glorie*