

*Schuil maar veilig*, meditatief orgelspel met tekst op de beamer

Schuil maar veilig als de stormwind,  
woest je levensschip bedreigt.  
Vlucht naar mij als 't wilde water,  
tot de wank'le reling stijgt.  
Ik bescherm je met mijn schaduw,  
in de diepten van de nacht.  
Je mag rusten als de dag jou,  
niets dan angsten heeft gebracht.  
Niets dan angsten heeft gebracht.

Bid maar innig als je sloopje ,  
in de dichte mist verdwaalt,  
nergens licht valt te ontwaren  
en de avond langzaam daalt.  
Richt je blik dan naar de hemel,  
naar de schaduw van mijn hand  
en ik leid je door de golven,  
veilig naar de overkant.  
Veilig naar de overkant.

Roep maar kind, wanneer de vrees jou,  
in het duister overspoelt  
en de zee met haar gevaren,  
om je sloopje ziedend woelt.  
Laat mijn almacht je omringen,  
dan breng ik je veilig thuis.  
Door de schaduw van mijn handen,  
naar de kust, het vaderhuis.  
Naar de kust, het vaderhuis.

#### Afkondigingen

- Beste kijker en luisteraar; namens de kerkenraden van Ommen-West en Ommen-Noord/Oost zijn we blij dat u hebt ingeschakeld om de meditatie van deze zondag te bekijken of te beluisteren.
- Voorlopig zijn alle activiteiten in “Het Baken” stilgelegd t/m **1 juni a.s.**
- Via de website, de Scipio-app, of e-mail en in sommige gevallen middels rechtstreeks contact met wijkouderling of wijkdiaken, zullen we u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.
- De meditatie van deze morgen wordt verzorgd door: ds. **Kees van Dijk**  
*Namens de kerkenraden een gezegende zondag gewenst.*

#### **votum en groet**

Broeders en zusters,, kijkers, luisteraars,  
We belijden samen dat onze hulp en verwachting is van de Here onze God. Hij heeft hemel en aarde gemaakt, blijft zijn schepping eeuwig trouw. Hij laat haar niet uit zijn handen vallen.

Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader door Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest  
Amen

We zijn deze zondag verbonden, gelukkig wel. Maar nog niet samen. We verlangen er naar dat dat weer anders wordt. We zingen / beluisteren

#### **Ps 42: 1, 2 en 3**

We worden geconfronteerd met lijden en raadsels. Mensen, soms in nabije omgeving ziek, er komen er om het leven.

En we hebben gehoord dat het nog langer gaat duren, fors langer dan begin april. Juni...

Waar blijft de redding van de Heer? Komt Hij niet voor velen te laat?

In die situatie, in deze rare spannende tijd lezen we de bijbel. Een bijbelwoord dat voor deze zondag in de leesroosters staat. Komt Jezus niet te laat...

## Johannes 11: 1 – 45

lied

### *Er is een God die hoort*

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart  
Er is een god, er is een god  
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart  
Er is een god die hoort  
Ga steeds naar hem om hulp en om raad  
Wacht niet te lang, 't is spoedig te laat  
Dat niet door twijfel 't hart wordt  
verstoord  
Er is een God die hoort  
God schonk zijn zoon in Bethlehems stal  
Heer van het al, heer van het al  
Hij droeg verneed'ring, smaad zonder tal  
Heerser van 't gans heelal

Want onze schepper, koning der aard  
Heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard  
Ga dan naar hem, nu 't morgenlicht gloort  
Hij is de God die hoort  
Van oost tot west, van zuid tot noord  
Mens, zegt het voort, mens zegt het voort  
Wordt 's Heren liefde alom gehoord  
Mensenkind, zegt het voort  
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen  
Maar zoek het heil bij Jezus alleen  
Dat al uw hoop op hem is gericht  
Jezus is 't eeuwig licht.

### **Kindmoment**

Er gebeuren op het moment heel verdrietige dingen. Een gevaarlijke ziekte gaat rond. En we mogen niet bij elkaar komen. Niet voor een verjaardag, Niet even naar oma. Zelfs niet op bezoek bij een zieke of gehandicapte.

Vreselijk moeilijk om lang opgesloten te zitten. Je zou haast zin krijgen aan school. Want wie is er nu graag lang alleen.

Wat ik vooral erg vind is wat er gebeurt als er nu iemand sterft en begraven moet worden. Dan mag je niet allemaal komen om te troosten. Om iemand te knuffelen die verdrietig is. Om samen te delen in het verdriet. Dan mag je er niet bij zijn. Een paar mensen maar. En dan is het maar een heel klein groepje dat samen is voor een begrafenis, dat samen naar een graf gaat.

Je mag er niet bij zijn.

We hebben een verhaal gelezen over Jezus. En Jezus heeft ook de begrafenis van een heel goede vriend gemist. Maar dat is niet omdat het niet anders kon.

Jezus heeft de begrafenis expres gemist. Hij ging pas toen het te laat was.

Jezus is anders, anders dan alle andere mensen die komen troosten. Die helpen om het gebeurde te verwerken. Om je te schikken in wat nu eenmaal zo is.

Maar Jezus is ontroerd. Hij is echt geraakt door het sterven van zijn vriend. Maar Hij schikt zich niet in het onvermijdelijke. Jezus heeft een antwoord op de dood.

En dat antwoord is Hij zelf. Levend en wel. En over nog maar een korte tijd lijdend en stervend.

Hij is zelf het antwoord. Ik ben de opstanding. Ik ben het leven zelf. Wie in Mij gelooft gaat niet dood... Dat is nog eens een belofte.

Een belofte voor iedereen die gelooft. Ook als je sterven moet mag je nog leven bij de Here. Heel wonderlijk.

Of het wel waar is? Kijk naar Lazarus: hij mocht het graf weer uit, om het ons te laten zien.

Dat de woorden van Jezus geen onzin zijn, maar helemaal waar:

*Ik ben de opstanding, Ik ben het leven zelf.*

Als we dat weten, kunnen we op zijn redding wachten...

***Stil maar wacht maar, alles wordt nieuw***

Refrein:

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

1. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder.

En geen mens kan zonder water en zonder brood.

Refrein

2. Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen.

En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen.

Refrein

3. Nu heb je nooit genoeg. Nu blijf je steeds iets missen

en in het ongewisse of je ooit krijgt wat je vroeg.

Refrein

4. Daar is geen zon en geen maan. Daar zal God ons verlichten.

Daar zullen alle gezichten vol van zijn heerlijkheid staan.

Refrein

5. Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven.

Daar is gelukkig leven en het eindigt niet.

Refrein

6. Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen.

Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag.

Refrein

**Meditatie**

Ik ben de opstanding, Ik ben het leven zelf. Daar hebben we het nog even met elkaar over, wat het ons te zeggen heeft dat Jezus zichzelf zo noemt: de opstanding, het leven. Ik ben dat.

Ik ben.. Zoals Hij dat vaker van zichzelf zegt: Ik ben de goede herder, ik ben het levende brood, ik ben de deur van de schapen..

De naam van God. Ik Ben....

1 Hij is onze opstanding.

2 Hij is ons leven.

1

Jezus komt te laat. Bewust te laat. En Martha en Maria zijn teleurgesteld in Jezus. *Als U hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn.* Dit klopt niet. Dit had niet mogen gebeuren. U valt me tegen...

*Als U hier was geweest...*

Jezus doet niet zomaar wat. Zijn woorden over dat Hij de opstanding is en het leven zelf, die moeten kracht krijgen. Daarom is Hij bewust te laat.

Wat weten wij van de plannen van God met de wereld? De plannen van God met ons leven? Ook in de huidige coronacrisis?

Maar we mogen toch ook vandaag weten wat Jezus zei: *Deze ziekte, ook die ziekte die vandaag door de wereld gaat, loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God vereerd zal worden...* (4)

Zie dat in elk geval als jouw taak. De eer van God, de verering van zijn Zoon...

Maar wat is Martha teleurgesteld. Jezus, waar zat u nou?

*Ik ben de opstanding. Uw broer zal opstaan.* Dat zegt Jezus.

*Ik geloof dat mijn broer zal opstaan op de laatste dag.* Dat mocht ze als gelovige Jodin geloven.

*Ik ben de opstanding.* En daarom: Lazarus slaapt, ik ga hem wekken...

Omdat Ik Ik ben. Ik ben de opstanding. We snappen zoveel niet van Gods beleid. Van die ziekte en het thuis zitten, en hoe zwaar dat allemaal niet is in je gezin... En dat je niet naar oma kunt. En je gehandicapte broer die er helemaal niets van begrijpt en alleen maar boos is...

Ik snap er niets van.

Ik moet mij overgeven aan iemand veel groter dan mijzelf.

Hoe groot? Zo oneindig groot als Jezus.

Die man die op onze wereld was om te leven en te lijden en te sterven. En die tegelijk Gods eigen Zoon was. die het zonder grootspraak zegt in een wereld van ziekte en dood. Een wereld waarin Hij zelf ook huilt om de macht van de duivel en de dood. Zo betrokken, zo geraakt door ons verdriet. Kijk naar Jezus als Hij huilt. Hoor naar Jezus als Hij spreekt. Hij zegt het wel en het is waar. *Ik ben de opstanding.* Midden tegen de dood in roept Hij het ook vandaag door de wereld. Hoor het en geloof het.

Niet maar: ik breng het ooit, later. Ik geef het in de toekomst. Ik ben het vandaag. De opstanding in levenden lijve.

Hou je vast aan de Heer. Als je moe bent van al die intensieve of juist doodstille dagen. Als je je lijf elke dag voelt en onderzoekt. Ben ik nog goed gezond?

Hij rekende voor ons een splinternieuw lijf af. Vrij van elke ziekte, elk virus. Hij zegt het je toe: ik ben de garantie. Als het zwaar is, als je lichaam het lijkt op te geven. *Ik ben de opstanding.* Als jij midden in de dood ligt. (dat liggen we van nature allemaal)

Het zwaarste pad op aarde. Ik ben het gegaan, Ik ben er doorheen: *ik ben de opstanding.*

Als je iemand waar je van houdt moet laten gaan, weggeglip in de dood. *Ik ben de opstanding.*

Jezus huilt bij het graf van zijn vriend. Enkele kilometers van Jeruzalem. Enkele weken voor zijn eigen dood en graflegging.

2

Jezus zegt: *ik ben de opstanding.* Hij zegt ook: *ik ben het leven.* Dat is het tweede.

Lazarus slaapt, zegt Jezus. De tweede dood, de eeuwige, krijgt hem niet te pakken. Hij zal opstaan die broer van je. En als teken dat dat waar is mag het nu al. Teken van de waarheid van Jezus woorden.

Jezus deelt leven uit. Ik ben jouw leven. Eenmaal in mijn volmaakte rijk.

Maar ook vandaag mag het al beginnen Hij komt vandaag weer naar je toe met zijn Woord om je tot leven te wekken. Hij komt vandaag. Precies op tijd, om jou aan te sporen om te leven. Te leven uit Jezus, met Jezus.

Ik ben jouw leven. *Ieder die leeft en in mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven.*

Je leven kan niet stuk. Al roept alles dat het wel stuk kan. Al zit je in de loopgraaf van je huis te schuilen. Maar Hij komt naar je toe, dwars door alles heen en zegt: wil je leven? Kom bij Mij!

Wie leeft en in Hem gelooft die heeft een leven een vreugde ontvangen dat niet kapot te krijgen is. Het werk van de Heilige Geest. Het werk van de Trooster. Die geloof, hoop, liefde geeft. Het uithoudingsvermogen van het geloof .

God, ik wil dat geloven. Al begrijp ik meer niet dan wel. Maar ik wil het geloven in de week die voor ons ligt, met alles wat komt: Wie in Jezus gelooft zal leven. Zal vreugde om zich

heen verspreiden, liefde om zich heen verspreiden, aandacht. Wie in Hem gelooft zal geduldig zijn met zijn huisgenoten. Zal huilen met wie verdrietig is. Bidden voor wie je niet kunt opzoeken.

Wie gelooft begint te leven.  
En wie gelooft begint te verlangen naar het echte leven.

Begint het echte leven als we ons huis weer uit kunnen? Er uit om te gaan werken, te gaan ontspannen, concerten, festivals en wedstrijden.... Is dat het leven?

Het echte onbedreigde, vrolijke en vrije leven waar we naar verlangen. Het is er nog niet. En het zit ook niet in die dingen die ik noemde.  
Jezus stelt het ons in het vooruitzicht. Hij gaat voor jou en mij door de donkere tunnel van de dood.  
Hij staat bij het graf van zijn vriend. En de schaduw van zijn eigen kruis en graf vallen er over heen.  
Maar Jezus belooft leven. Het echte leven dat Hij zelf is.

Zo vieren we de lijdensweken heel bijzonder dit jaar. Jezus vraagt heel concreet de geloofsbeslissing. Wie leeft en in Hem gelooft...

*Ja, Heer, ik geloof dat u de Messias bent die naar de wereld zou komen. Amen*

### **Ps 18: 8 en 9**

We bidden met elkaar. Dat bidden begint met het zingen van psalm 130, in een berijming gemaakt voor onze situatie. Daarna ga ik u verder voor.  
Maar eerst noem ik u waar we voor willen bidden in het bijzonder.

Op zondag 22 maart j.l. heeft de Heer bij zich genomen: Jacobus (Koos) Oosterbaan, oud 66 jaar. Koos stierf in het vertrouwen dat de Heer zijn herder is. Afgelopen donderdag is hij in besloten kring begraven.

Maarten en Hedri van Pijkeren: Hedri's vader is jongstleden vrijdag aan corona overleden na een aantal spannende dagen. De begrafenis kan worden uitgesteld tot moeder Koopman uit quarantaine is en mee kan om haar man te begraven. Een zware gang voor de familie.

Zr. Diny Krol, ligt al een tijdje in het ziekenhuis. Ook bij haar is corona geconstateerd. Moeilijk dat er niemand bij mag. We bidden voor haar, en haar zus, zr Wemekamp Krol, die vanwege contact met haar zuster in quarantaine is.

Zr. Jolien Dunnewind heeft in de afgelopen een borstoperatie ondergaan omdat er borstkanker bij haar was geconstateerd. Een dag na de operatie is ze al weer thuis gekomen. We danken voor een geslaagde operatie, we bidden voor goede uitslagen van de onderzoeken die nog plaatsvinden, we bidden om een goed herstel en kracht voor de eventuele nabehandelingen. We vragen om Gods nabijheid, voor haar, haar kinderen en voor allen die haar lief zijn.

Br Pieter en Geertje Waardenburg hebben er samen bij stil gestaan dat ze 40 jaar getrouwd waren. Ze vierden het door de omstandigheden samen. Het maakt de dankbaarheid niet minder.

\*

We bidden door Psalm 130 te zingen in een berijming toegesneden op onze situatie. Ik ga daarna voor in gebed. We sluiten ons gebed af met 2 verzen van Psalm 60

1 • Uit diepe nood en zorgen  
klinkt onze roep tot U.  
Heer, komt er nog een morgen?  
De nacht lijkt continu.  
Laat, Heer, de ramp eens stoppen,  
hier is ons luid gebed.  
Hoor dringend toch ons kloppen,  
want U alleen, U redt.

2 • Wij hebben niets te willen,  
Uw wil telt. U weet hoe.  
Het is geen lot, wij tillen  
de zorgen naar U toe.  
Wij zijn besmet met Leven,  
de toekomst is nabij.  
Het duurt nu nog wel even,  
maar U maakt ons eens vrij.

3 • Geef dat wij, mensen, leren  
dat U zich nooit vergist.  
Wij moeten U vereren,  
leer knielen in de mist.  
Wil zorgers goed verzorgen  
geef hen wat nodig is.  
Geef ons een nieuwe morgen,  
een lente, bloeiend fris.

Heer in de hemel, In deze situatie van zorg, ziekte en dood, in deze wereld waarin zoveel anders gaat dan wij willen, komen we bij U. U bent onze God U bent altijd onze aanbedding waard. We danken u dat we u uit de bijbel mogen leren kennen. En we danken u dat we U mogen leren kennen als de Vader van Jezus Christus. In zijn naam bidden we tot U. Hij die het zelf gezegd heeft midden in het verdriet en de teleurstelling, het verlies en de angst: Hij zei het en hield het staande: Hij is de opstanding. Hij is het leven zelf. Here we willen ons in Hem aan U vastklampen Ons vastklampen aan uw belofte van nieuw leven. We zien het overal ontluiken in de natuur. Het voorjaar spat ons tegemoet als we buiten zijn of uit het raam kijken Het leek allemaal dood en kaal. Maar U bent er en geeft nieuw leven. En we willen er een belofte in lezen. De belofte van Jezus: Hij is het zelf, de opstanding. Here geef daaruit troost en hoop in deze bange dagen. Wees aanwezig waar verdriet is.

Here over deze wereld gaat dat vreselijke virus, en de nieuwsberichten buitelen over elkaar heen. ze verontrusten ons en soms zijn we er gewoon klaar mee. Here ontferm u over deze wereld. Over mensen die U toch hebt geschapen. Neem altublieft deze plaag weer van de aarde weg. Leer uw wereld weer bidden en afhankelijk zijn.

Wees met allen die hulp moeten verlenen, met allen die zorgen voor zieken, voor ouderen, voor voedsel, voor het bestuur en de openbare orde. Wees met ieder van ons. Als we veel thuis zijn, als kinderen niet naar school gaan en het thuis moeten redden. Wees hen nabij. Geef een goede sfeer. Bewaar ons voor geruzie en gehakketak. Leer ons achter Jezus aan de minste te willen zij, als dat nodig is.  
Doe wonderen van liefde in ons midden. Maak ons creatief in het zorgen voor elkaar.

Here, U nam broeder Koos Oosterbaan tot U. Na een leven met moeite een beperking mocht er tenslotte vrede met U komen en ging hij hiervandaan in het geloof dat hij bij U welkom is. We danken u voor die troost. We bidden u voor Janny die haar weg zal moeten vervolgen zonder Koos.

We bidden u voor Hedri en Maarten van Pijkeren, voor heel de familie die meedraagt in verdriet. Here, wat hard als iemand in zo'n snel tempo van ons wordt weggerukt. Wees met

uw troost nabij, bij Hedri, haar moeder, haar zussen bij allen die hier door aangedaan zijn.  
Geef het geloof in de opstanding. Het geloof in Jezus zelf.

We bidden u voor onze zuster Krol. Geef haar alstublieft herstel. We bidden het U. Wees met haar zuster die haar niet kan bezoeken. Ontfermt u zich over hen beiden .

We danken met Jolien Dunnewind voor een geslaagde operatie. Here, wat een spannende tijd is het voor haar. Geef haar alstublieft goede berichten naar aanleiding van de operatie. Dat ze mag herstellen en dat mogelijke nabehandelingen mild mogen zijn. Wees met haar kinderen, met allen die haar lief zijn.

We danken u met Pieter een Geertje Waardenburg voor 40 huwelijksjaren. U hebt hen voor elkaar bewaard. En stelt hen tot een zegen voor hun kinderen en voor vele anderen. Ook als er geen uitbundige feesten zijn, is de dankbaarheid er naar U, die de God van het leven bent.

We bidden voor de bewoners van verpleeginrichtingen en zorglocaties. Wat moeilijk dat ook de bewoners van de Jacob Maris huizen vastzitten en niet weg mogen. Wat moeilijk ook voor familie dat ze nu niet kunnen bezoeken.

Zorg voor de bewoners van de Jacob Maris straat , voor de locaties van de Baalderborg. nu er geen bezoek komt, ze niet naar het werk kunnen. Wees met allen die voor hen zorgen.

U aanbidden wij. We bidden u om leven. Een goed en liefdevol leven uit de bron die Jezus is. Hij is het leven zelf. Laat zijn leven ons leven meer en meer worden. Geef ons daarvoor uw Heilige Geest. Amen.

Ps 60: 1 en 5

Ik wijs de gemeenteleden van de Ommer kerken op de mogelijkheid om gaven te geven via de app van scipio voor de doelen van kerk de theologische universiteit.

We mogen Gods zegen ontvangen. Daarna mag u nog even luisteren naar een mooi filmpje voor deze bijzondere lijdenstijd.

Moge de HEER u zegenen en u beschermen  
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn  
Moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven  
Amen

zegen

<https://www.youtube.com/watch?v=4nV8NakYNfs&feature=youtu.be>