

## Vooraf

Meditatief orgelspel over Ps 91 (Alexander Zuidema)

## Inleiding

Preken voor stoelen en banken , een schrikbeeld voor een dominee....

Vandaag bent u thuisgebleven. En we hebben het u als kerkenraden nog geadviseerd ook. Een bijzonder situatie van dreigende ziekte die uitzonderlijke maatregelen vraagt. Ik deel u eerst namens de beide kerkenraden een aantal dingen mee.

Beste kijker en luisteraar; namens de kerkenraden van Ommen-West en Ommen- Noord/Oost zijn we blij dat u hebt ingeschakeld om de meditatie van deze zondag te bekijken of te beluisteren.

Afgelopen donderdagavond 12 maart is door beide kerkenraden besloten om voorlopig tot het eind van deze maand geen kerkdiensten meer te beleggen in verband met het coronavirus.

Vooralsnog gaan de overige activiteiten, zoals catechisaties en/of verengingen, in Het Bakken wel gewoon door.

Via de website; Scipio app; e-mail en in sommige gevallen rechtstreeks contact met de wijkouderling of wijkdiaken zult u over een verdere voortgang worden geïnformeerd.

- De meditatie van deze morgen wordt verzorgd door Ds. Kees van Dijk
- Voor vandaag stonden de volgende collecten gepland:
  - 1<sup>e</sup> Kerk
  - 2<sup>e</sup> Diaconie

Voor hen die de Scipio app gebruiken: u/jij kunt gewoon geven. Voor anderen: Bewaar uw financiële gift tot we weer een echte dienst kunnen houden.

*Namens de kerkenraden een gezegende zondag gewenst.*

## Votum en Groet

broeders en zusters,, kijkers, luisteraars,

We belijden samen dat onze hulp en verwachting is van de Here onze God. Hij heeft hemel en aarde gemaakt, blijft zijn schepping eeuwig trouw. Hij laat het niet uit zijn handen vallen.

Amen

Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader door Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest

Amen

Nu de kerkdiensten niet doorgaan willen we wel samen luisteren naar Gods Woord. In tijden van vrees en onzekerheid zoeken we bij Hem steun en kracht.

## Meditatie

Ik wil met u lezen Psalm 91

Broeders en zusters, luisteraars, kijkers, We beleven een zeer onzekere situatie, dreigend. Wereldwijd sterven vele mensen. Veelal behorend bij de zwakke en kwetsbare delen van de samenleving. Ouderen en zieken...

En nu lezen wij deze psalm. Hij verkondigt ons de betrouwbaarheid van God. En op sommige plaatsen schuurt het gelezene best wel...

*Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont, overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende*

Dat zegt de ene stem. En de andere stem neemt die belofte in het geloof aan:

*Ik zeg tot de HEER: mijn toevlucht, mijn vesting,  
mijn God, op u vertrouw ik.*

Eerst in het algemeen, daarna heel persoonlijk toegeëigend. Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God...

Het wordt herhaald en verdiept. Om het er bij ons in te peperen: zo is het! De Here, daar kun je van op aan.

Hoe kan dat zo gezegd worden? Is spreken over God als de Almachtige niet veel ingewikkelder dan hier gebeurt? En dat jij zo veilig bent terwijl alles omvalt.. Klopt dat wel?

We zetten 3 stappen vandaag

- 1 Kies de Here God als jouw machtige schuilplaats**
- 2 Doe dat midden in de nood van deze wereld**
- 3 Dan zul je Gods persoonlijke zorg ervaren**

Bij de Here vind je een veilig huis. Beschutting, schuilplaats, dat zijn de gebruikte woorden. Herhaling om ons er van te doordringen. Overnachten in Gods schaduw: een veilig bed. En om dat bed een vesting... Duurzaam veilig bij God.

Het gaat niet over Gods almacht in het algemeen. Nee, het gaat over *de schuilplaats* van de Allerhoogste, over *de schaduw* van de Ontzagwekkende of Almachtige.

God biedt er ons iets mee aan, als deze woorden voor Hem gebruikt worden. God gebruikt deze grote woorden van zichzelf niet om ons er mee af te schrikken, om ons er mee op een afstand te houden.

Nee, hij nodigt ons met deze woorden uit om bij Hem te komen. De schuilplaats van de Allerhoogste, de schaduw van de Ontzagwekkende. Een

plaats waar je wezen mag om zijn liefde te ervaren. Een plek waar Hij je uitnodigt.

Gods almacht en leiding is geen theorie waarover je kunt discussiëren. Hij zegt het ons in de bijbel voor, opdat wij het in vertrouwen nazeggen. Dat Hij onze schuilplaats is in tijden van dreigende ziekte.

Is de Here dat voor jou? Of is je gezondheid je bastion, (Kan een zwak bastion zijn)

Vormt je geld een veilige toren? Dat is maar zeer de vraag.

Of is je man of je vrouw je rots in de branding? Prachtig, maar pas op dat je God de plek geeft die Hem toekomt. Je kunt de veiligheid die de Here je geven wil ook zo onderbrengen bij je naaste, dat wanneer die naaste wegvalt, God mee wegvalt. Met die ander is ook het geloof in God weggevallen.

Ben jij ook gelovig in je eentje?

Want moet je zien hoe persoonlijk de psalm getint is: het gaat om onze persoonlijke band met de Here. Of wij er voor kiezen om Hem als ons enig, eerst en laatst houvast te zien.

Zeg het maar heel persoonlijk mee, vandaag: mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God....

**1 Kies de Here God als jouw machtige schuilplaats**

**2 Doe dat midden in de nood van deze wereld**

Zeg dat maar midden in de nood van de wereld van vandaag. Want dat mooie begin van de psalm staat wel midden in de ruige werkelijkheid. Met verschrikking van de nacht, rondvliegende pijlen, dodelijke ziekten, de pest in het donker, de plaag midden op de dag... Rampen die duizenden het leven kosten.

Het is in de beschrijving niet mooier gemaakt.

Maar hoezo dat we zo veilig zijn?

Gaan christenen daar dan samen met hun God veilig boven zweven?

Onaantastbaar...

Nee, een christen staat er midden in. Een christen loopt even veel risico op de meeste gevaarlijke ziektes. Ongelukken kunnen hem ook treffen. Geloof in de Here God is geen garantie van een soort bescherming die je onaantastbaar maakt. Het is geen ongeloof en gebrek aan vertrouwen dat we u vroegen thuis te blijven deze zondag.

Hoe zit het dan? Is het dan gewoon niet waar wat hier staat? Dat God je bewaart? Wat geloven we nu eigenlijk van God?

Nee een christen zweeft niet hoog boven de risico's die anderen bedreigen. Maar wij geloven dat God ook niet zweeft oneindig ver boven de ellende van deze wereld.

Dat wilde Hij niet.

God is niet maar de God die er boven troont en van onbereikbaar ver neerziet op het aardse gewemel.

Nee, God is de God met ons.

In de nood zal ik bij je zijn, zegt Hij in vers 15. Dat is het, de Here zal bij je zijn. In deze wereld. Immanuel. Dat is het evangelie.. God is niet ver. Nee, Hij is vlakbij. En daarom mogen we ons zelfs midden in deze wereld veilig voelen. Niet omdat ons niets overkomen zal. Maar omdat Gods almacht de almacht van zijn liefde is. De almacht waarmee Hij ons in zijn Zoon is gaan zoeken.

In Bethlehem ligt Hij er midden in, in onze ellende. (in de kribbe)

Op Golgotha hangt Hij er midden in, tussen de moordenaars (aan het kruis)

Maar met Pasen staat hij er bovenop. Op het graf, (in de opstanding)

En wij mogen met Hem mee, toekomst zien ook al wordt het hier op aarde donker. Al vliegen pijlen, kogels en virussen je om de oren. Zelfs al zijn ze raak. Dan nog is er toekomst bij Hem. Als je hem gekozen hebt als je toevlucht dan is God voor jou, God de almachtige. En dan kan niets meer tegen je zijn. Dan wordt zelfs de dood een doorgang, een poort naar het leven.

Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. Of oude nieuwe vertaling:

De Allerhoogste hebt u tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen; geen plaag zal uw tent naderen.

Nee, ik verkondig u niet dat het letterlijk zo zal gaan. Dat alle narigheid je huisje zal voorbijgaan. Maar ik verkondig u wel dat de Here daarin altijd bij u zal zijn. Als een machtige schuilplaats. Wie kiest, bewust kiest voor het vertrouwen van God die komt niet beschaamd te staan.

**1 Kies de Here God als jouw machtige schuilplaats**

**2 Doe dat midden in de nood van deze wereld**

**3 Dan zul je Gods persoonlijke zorg ervaren**

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God. Ik vertrouw op U...

Zo persoonlijk je toevertrouwen aan God. Daar zet God ook iets heel persoonlijks tegenover.

Hij spreekt persoonlijk in de psalm:

*Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn. je bevrijden en met roem overladen, je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.*

Een persoonlijk antwoord van God. Niet op al onze vragen over zijn bestuur. Al onze waaroms krijgen geen antwoord. Dat kunnen nog vragen op afstand zijn, of vragen die afstand maken. En God wil nabijheid.

De deur gaat open om ons te roepen tot de overgave.

Ik zal bevrijden wie mij liefheeft

God heeft een antwoord. God laat jouw liefde nooit onbeantwoord.

Jouw liefde voor de Here. Dat je Hem je hart geeft. Daar gaat het om in het leven. En als je dat doet, dan geeft de Here jou zijn hart.  
Ik zal beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.

Gods naam kennen, ermee vertrouwd zijn.  
De naam van de Here, dat is wie de Here is, hoe Hij genoemd wil worden. De naam van de Here: JHWH. Ik Ben. Ik ben er bij. Ik ben niet ver weg. Ik ben bij je. In de nood zal ik bij je zijn. In Christus ben ik er middenin.  
Dat is de Here.

En tenslotte staat er dan: *ik zal je bevrijden en met roem overladen, je overvloed van dagen geven. Ik zal je redding zijn.*

Jouw redding, mijn redding. En het woord dat gebruikt wordt heeft de klank van Jezus: Redder. Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden.  
En, ja, in Jezus Christus zijn al Gods beloften waar. Zijn ze allemaal werkelijk geworden.

Daarom: laten we allemaal een nieuwe, rare en onzekere week ingaan onder de bescherming van deze God.

Deze God onze toevlucht en vesting noemen. Als Hij ons leven in zijn greep houdt, dan kan geen ramp, conflict, ziekte of ongeluk dat beëindigen. Niet omdat we niets meer zullen meemaken. Maar omdat Hij bij ons is.

Hoogstpersoonlijk. En dat mag vandaag al rust geven.

Dat brengt licht in het donker.

Dat brengt rust in de onrust.

Hij brengt leven midden in de dood.

Dat heeft Jezus Christus gedaan. Amen.

## Koraal orgelspel

Alexander Zuidema

## Gebed

(Deels gebaseerd op onderstaand gebed aangeboden door Steunpunt Kerk en Werk)

Here Jezus, U reisde door steden en dorpen en "genas elke kwaal en ziekte".  
Op Uw bevel werden de zieken genezen. Kom ons nu te hulp, midden in de wereldwijde verspreiding van het coronavirus, opdat we de helende liefde van U mogen ervaren. Genees degenen die ziek zijn van het virus. Mogen ze hun kracht en gezondheid herwinnen door kwalitatieve, goede medische zorg.  
Genees ons van onze angst, die de naties en landen verhindert samen te werken en buren verhindert elkaar te helpen.

Genees ons van onze trots, die ons onze eigen onkwetsbaarheid laat claimen voor een ziekte die geen grenzen kent.

Here Jezus, genezer van allen, blijf bij ons in deze tijd van onzekerheid en verdriet.

Wees bij de families van degenen die ziek zijn of zijn gestorven. En als ze zich zorgen maken en rouwen, bescherm hen voor de ziekte en de wanhoop.  
Mogen ze Uw vrede kennen.

Wees bij de artsen, verpleegsters, onderzoekers en alle medische professionals die willen genezen, getroffenen helpen en zichzelf in een risicovolle positie plaatsen. Mogen zij Uw bescherming en vrede kennen. Wees bij de leiders van alle naties. Geef hen een vooruitziende blik om naar liefde en waarheid te handelen voor het welzijn van alle mensen voor wie ze dienen te zorgen. Geef ze de wijsheid om te investeren in langetermijn oplossingen die helpen ons voor te bereiden op toekomstige uitbraken voorkomen. Mogen zij Uw vrede kennen, terwijl zij samenwerken om dit op aarde te bereiken.

Here Jezus, blijf bij ons wanneer wij verdragen en rouwen, volharden en voorbereiden. In plaats van onze angst, geef ons Uw vrede.

Here Jezus, genees ons. Amen

Ik wijs de gemeenteleden van de Ommer kerken op de mogelijkheid om gaven te geven via de app van scipio voor de doelen van kerk de diaconie.

## Zegen

Moge de HEER u zegenen en u beschermen

moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn

Moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven

Amen